

Yüzyıllık Ermeni yalanları!

ER menilerin, 'bu yalanlar'... Üstelik halkın başına...

Haçlı saldırıları sürüyor

ABD'deki Ermeniler demirlik ve muhafazakar parti...

ABD'deki Ermeniler demirlik ve muhafazakar parti...



ABD'deki Ermeniler demirlik ve muhafazakar parti...

ABD'deki Ermeniler demirlik ve muhafazakar parti...

ABD'deki Ermeniler demirlik ve muhafazakar parti...

Ermeni maşalar... Bu Danimarkalılar pek bi sahtekarmıs...

ABD'den Ermeni kahpeliği... Ermeni tehdidi: Gecikme olursa protokol iptal...

Susturun artık şunları!... ERMENİ İSBİRLİKÇİLER RAHATSIZ...

Camilerde Rum... ne fret soylemi.org

Güney Kıbrıs'taki Türklere ait dini mekanlarda bulunan el yazması Kur'an saçağı ve Sakalı Şerif gibi paha biçilmez eserlerin, Rumlar tarafından...

Kıbrıs Rum kesimindeki Türklere ait kültürel varlıkların büyük oranda tahrip edildiği...

RUM ÇİRKİNLİK BAYRAĞA SICRADI

Yakaladıkları PKK'lıları, halkın içinde infaz ettiler

İRAN ASIYOR BİZ BESLİYORUZ

Komşumuz, bölücülük yapıp toprağına göz diken ve askerine kursun sıkılan Kürt teröristleri "ibreti alem" olsun diye sokak ortasında...



ONLAR ACIMİYOR... AKP'nin AB eyleyle başlattığı Türkiye Cumhuriyeti'ni tasfiye sürecinde...

“Ne Mutlu Türküm Diyene” demekten onur duyan Ermeni

Kastamonu'da doğan Ermeni asıllı Avukat Keşan Karabeyan, "Bu ülke hepimizin kökeni değişik olan insanlar var ama bu ülkede yaşamak onur verici" dedi...

ERMENİLERİN AB EYLİLE BAŞLATTIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ'Nİ TASFİYE SÜRECİNDE...

Taraf'ın Ermeni yazarı Nişanyan'dan küstahlık!

ÜŞAME KARAKIŞ / İSTANBUL... Taraf gazetesinin Ermeni kökenli yazarlarından Sevan Nişanyan, 21 ve 22 Eylül tarihlerinde kaleme aldığı köşe yazılarında Müslümanların İslami...

ERMENİLERİN AB EYLİLE BAŞLATTIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ'Nİ TASFİYE SÜRECİNDE...

SEVİMLER BURADA Bartho çıldırdı!

Kendimi çarmıha gerilmiş gibi hissediyorum... Türkiye'nin dünyaya şikayet etti...



KALLESLER MECLİS'TE

DTP'İ 21 vekil ettikleri yeminli unvanarak PKK'ya terörist demiyor bölücülük yapıyor...

KOVUNUN BUNLARI

Her konuşmasında Türklüğe kin kusan, simdi de İstiklal Marsı'na hakaret eden Hrnt Dink, hâlâ Türk vatandaşsı...

Ya sev ya terk et... Fenerbahçe Sivas'ı katletti

Her konuşmasında Türklüğe kin kusan, simdi de İstiklal Marsı'na hakaret eden Hrnt Dink, hâlâ Türk vatandaşsı...

Ha Bahçeli ha diaspora

MHP lideri, tarih protokolü Ermeni diasporasının diüyle eleştirdi: Dış mihraklar dayattı, bunun adı ihanet...



MHP lideri, tarih protokolü Ermeni diasporasının diüyle eleştirdi...

Ermeniler yine iş başında

Ermeniler yine iş başında...

Ermeni vahşetine inat dimdik ayakta

İğdir ve köylere Ermeni zulümüne ve yoğun maruz kalması yöreler, 80 binden fazla insan katliamına uğrayarak...

ABD'de yalanlarını kabul etirmek için geldiği yeni strateji uygulaymaya koymaya başladığını belirtti...

SEN HİÇ SIRTINDAN BIÇAKLANDIN MI

ARKADAS, sen hiç sirtından bıçaklandın mı? Sen hiç Çankalede de savuşt...

ARKADAS, sen hiç sirtından bıçaklandın mı? Sen hiç Çankalede de savuşt...

ÖZKÖK

ÖZKÖK... Haikalı-İSTANBUL Faks: 0212 690 49 49 - E-mail: emeklik@ozcum.com

KÜSTAH SİYONİSİ

Küstah Siyonisi... İsraili hissiyatı taşıyan...

Küstah Siyonisi... İsraili hissiyatı taşıyan...

Ya sev ya terk et

Her konuşmasında Türklüğe kin kusan, simdi de İstiklal Marsı'na hakaret eden Hrnt Dink, hâlâ Türk vatandaşsı...

Her konuşmasında Türklüğe kin kusan, simdi de İstiklal Marsı'na hakaret eden Hrnt Dink, hâlâ Türk vatandaşsı...

SEN HİÇ SIRTINDAN BIÇAKLANDIN MI

ARKADAS, sen hiç sirtından bıçaklandın mı? Sen hiç Çankalede de savuşt...

ARKADAS, sen hiç sirtından bıçaklandın mı? Sen hiç Çankalede de savuşt...

ÖZKÖK

ÖZKÖK... Haikalı-İSTANBUL Faks: 0212 690 49 49 - E-mail: emeklik@ozcum.com

Davos firçası, Yahudi'nin kimyasını bozdu

Başbakan Recep Erdoğan'ın Davos'ta terör devletini İsrail'e "one minute" tepkisi, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun kimyasını bozdu...



Medya’da Nefret Söyleminin İzlenmesi Hakkında

Türkiye’de sık sık medyanın taraflı, önyargılı ve ayrımcı bir dil kullandığına tanık oluyoruz. Özellikle de azınlık hakları, silahlı çatışmalar ve AB üyelik süreci gibi konularda bu dil kendini daha fazla gösteriyor. Haberlerde, özellikle de manşetler ve haber başlıklarında kullanılan provokatif, ırkçı ve ayrımcı dil, toplumda düşmanlık ve ayrımcı duyguları tetikleyen, kalıpyargıları güçlendiren birer araca dönüşüyor. Böyle bir dilin kullanılması toplumda huzursuzluk ve incinebilir gruplara yönelik yaygın bir önyargının yerleşmesine yol açıyor. Hedef alınan kişi ve gruplar ise tedirginleşiyor, sessizleşiyor ve demokrasinin olmazsa olmazı olan sosyal ve siyasal yaşama katılım şanslarından zorunlu feragat ediyorlar. Bu kışkırtıcı ve hedef gösterici dil kullanımı zaman zaman düşmanlaştırılan ve marjinalleştirilen grupların üyeleri ya da mekanlarına yönelik saldırılarla sonuçlanabiliyor.

Nefret söyleminin temelinde önyargılar, ırkçılık, yabancı korkusu/düşmanlığı, tarafgirlik, ayrımcılık, cinsiyetçilik ve homofobi yatar. Kültürel kimlikler ve grup özellikleri gibi unsurlar nefret söyleminin kullanılmasını etkiler, ancak yükselen milliyetçilik ve farklı olana tahammülsüzlük gibi koşullarda, nefret dili yükselir ve etkisini artırır.

Birçok farklı nedenden dolayı Türkiye bir süredir toplumun farklı kesimleri arasında kutuplaşmalara sahne oluyor; kendisinden farklı olana, “öteki”ne yönelik tahammülsüzlük giderek yaygınlaşıyor. Güneydoğu’da neredeyse 30 yıldır süren çatışmalar ve çatışma sonucu zorunlu yerinden etmeler nedeniyle Türkiye’de yaşanan ani demografik değişim ve ekonomik, sosyal ve kültürel çatışmalar, topluluklar arası gerginliğin artmasına neden oldu. Öte yandan AB üyelik sürecinde gündeme gelen liberal ekonomi, azınlık hakları gibi demokratik açılım çabaları, Kıbrıs meselesiyle ilgili tartışmaların da “yabancı odakların Türkiye’ye yönelik oyunları” gibi algılanması ve sunulması da kutuplaşma ve düşmanlığı artırıyor. Son olarak laiklik tartışmaları da yaygın bir çatışma alanı haline dönüşmüş durumda.

Bu nedenle, farklı grup ve bu gruplara mensup olduğu bilinen ya da varsayılan kişilere yönelik düşmanca algı ve tutumların tezahür etmesi Türkiye’de önemli ve giderek büyüyen bir soruna dönüşmüş durumda. Hükümet yetkilileri, muhalefet partisi liderleri ve kamu görevlileri de ırkçı ve ayrımcı söylemlere başvurmaktan imtina etmiyor. Hatırlanacağı üzere, 2005 yılında düzenlenen Ermeni Konferansı’ndan hemen önce dönemin Adalet Bakanı Cemil Çiçek konferansı düzenleyenlerle ilgili “arkadan hançerliyorlar” demiş ve “gereğinin yapılmasını” istemişti.

Dördüncü kuvvet olarak adlandırılan medya (basın-yayın ve son yıllarda bu gruba eklenen yeni medya) ise en etkin kültürel iletkenlerden biridir. Bu nedenle çeşitliliği ve farklılığı öne çıkarmaya gücü olduğu kadar, bu çatışmayı sıradanlaştırma ve yayma konusunda da son derece etkili ve yönlendirici olabilir. Medya sorumsuz veya dikkatsiz davrandığında, ırkçılığı ve kişilerin birbirine karşı nefret duyguları üretmesini tetikleyebilir, besleyebilir ve güçlendirebilir; en kötüsü de bu tür tutumları meşrulaştırıp, haklı çıkarabilir.

Uzun yıllardır Türkiye medyası milliyetçi ve ayrımcı söylemin etkin kaynaklarından biri oldu. Geçtiğimiz yıllarda yaşanan bazı nefret suçları incelendiğinde, medyanın katkısı daha anlaşılabilir olacaktır. Hrant Dink cinayetinin azmettiricisi olarak yargılanmakta olan Yasin Hayal, verdiği ifadeyle “Hrant Dink’i şahsen tanımadığını ama gazetelerden Türk düşmanı olduğunu okuduğunu” söylemiştir. Aralık 2007’de İzmir Ayasofya Kilisesi rahibine saldıran zanlı ise Ogün Samast gibi kahraman olmak için bu fiili gerçekleştirdiğini ifade etmiştir.

Hrant Dink’in öldürülmesinin ardından, onun hayallerini, ideallerini ve mücadelesini sürdürmek amacıyla kurulan Uluslararası Hrant Dink Vakfı’nın temel amaçlarından biri toplumdaki kutuplaşma ve düşmanlığın sona ermesine katkıda bulunmaktır.

Vakfın bu amaca ulaşma yolunda yürüttüğü “Medyada Nefret Söyleminin İzlenmesi” çalışması, 24 ulusal gazetenin rasgele yöntemle taranarak ayrımcı, ötekileştiren ve hedef gösteren bir söylemle kaleme alınmış haber ve köşe yazılarının tespit ederek analiz etmekte ve hazırladığı raporlarla ve **www.nefretsoylemi.org** sitesi aracılığıyla kamuoyunun bilgisine sunmaktadır.

Gazetelerin izlenmesinin yanında sivil toplum örgütü temsilcileri, hukukçular, akademisyenler, meslek örgütleri ve gazetecilerle arama toplantıları, seminerler, eğitimler düzenleyerek nefret söylemiyle ilgili tartışmaların yaygınlaşmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Nefret söyleminin tanımı ve sınırlarıyla ilgili ortak bir anlayış geliştirilmesi, sorumlu gazeteciliğin teşvik edilmesi ve nefret söylemini önleyici ve caydırıcı tedbirlerin neler olabileceği konusunda öneriler geliştirilmesi, bu amaca giden yolda önemli bir adım olacaktır.

Türkiye’de Ulusal Gazetelerde Nefret Söyleminin İzlenmesi

Araştırmanın Amacı ve Kapsamı

Medyada nefret söyleminin izlenmesi çalışmasının genel amacı Türkiye’de ırkçılık, ayrımcılık ve hoşgörüsüzlükle mücadeleye katkı sağlamaktır. Irkçılık, ayrımcılık ve ötekileştirmenin üretilmesi ve yeniden üretilmesinin araçlarından biri olan medyanın sivil denetiminin önemi gözetilerek, bu çalışmanın spesifik amacı ise gazetelerde insan hakları ve farklılıklara saygının güçlendirilmesi ve haber ve köşe yazılarında kullanılan ayrımcı dil ve nefret söylemine dikkat çekerek farkındalık yaratmak ve yazılı basında nefret söylemi ve ayrımcı dil kullanılmasından vazgeçilmesi için teşvik etmektir.

Çalışma uzun vadede sivil toplum örgütlerinin nefret söylemiyle mücadele etmesi ve medya izlemeyle ilgili becerilerinin artması, sistematik bir biçimde ve birlikte çalışarak medyanın kullandığı dil ve yöntemlerin eşitlikçi, toplumsal ve kültürel çeşitliliğe saygılı olmasını amaçlayan bir çalışma sürdürmesi konusunda destek vermeyi amaçlıyor.

Çalışma yalnızca etnik ve dini temelli nefret söylemine odaklandı ve ulusal gazetelerle sınırlı tutuldu.

Yöntem

Araştırmada genel olarak medya araştırmalarında uygulanan eleştirel söylem analizi yöntemi ve buna bağlı teknikler kullanılmıştır. İncelenen örneklerin özellikleri doğrultusunda yazısal, ikonografik (fotoğraf, resim ve diğer çizimlere ilişkin) metin analizleri gerçekleştirilmiştir.

Medya içerikleri ve söylem konusunda belli göstergeler oluşturmak amacıyla önce niceliksel ölçeklemeye başvurulmuş nefret söylemi içeriğinin en çok nerede (hangi sayfalarda), ne şekilde kendine yer bulduğu, hangi kaynaklar tarafından oluşturulduğu ve kimleri hedef aldığı ortaya konulmuştur.

Ardından yukarıda belirlenen amaç ve kapsam doğrultusunda tespit edilen nefret söylemi içeren haberler benimsedikleri söylemin niteliği doğrultusunda kategorilere ayrılmıştır. Bu

konuda daha önce yapılmış olan uluslar arası bilimsel çalışmalardan yararlanılarak ve ülkeye özgü dil ve kültür farklılıkları dikkate alınarak belirlenmiş olan nefret kategorileri şunlardır

1) Abartma / Yükleme / Çarpıtma:

Bir kişi ya da olaydan yola çıkarak bir topluluğa yönelik olumsuz genellemeleri, çarpıtmaları, abartmaları, olumsuz atıfları içeren söylemler bu kategori altında değerlendirilmektedir.

2) Küfür / Hakaret / Aşağılama

Bir topluluk hakkında doğrudan küfür, aşağılama, hakaret içeren (örneğin Kalleş, Köpek, Kanıbozuk gibi) söylemlerin yer aldığı kategoridir.

3) Düşmanlık / Savaş Söylemi

Bir topluluk hakkında düşmanca, savaşı çağrıştıran ifadelerin yer aldığı söylemler bu kategoride tasnif edilmektedir.

4) Doğal Kimlik ögesini nefret aşağılama unsuru olarak kullanma / Simgeleştirme

Doğal bir kimlik ögesinin nefret, aşağılama unsuru olarak kullanıldığı, simgeleştirildiği söylemler için oluşturulmuştur. Örneğin olumsuz anlamda “senin annen Ermeni zaten” söylemi ya da “senin soyadın Davutoğlu mu Davutyandır mı?” gibi

Örnekleme Ölçütleri:

Sonuçlarının tüm ulusal gazeteleri temsil eder nitelik taşıması amacıyla Türkiye’de ulusal gazeteler içinde tiraj sıralamasında ilk 30 gazetede içinde yer alan spor ve ekonomi gazeteleri haricindeki 24 gazete çalışmanın kapsamında yer almıştır. Araştırmada hergün rastgele yöntemle belirlenen dört gazetenin tamamı taranmış, her gazete haftada bir kez taramaya tabi tutulmuştur. Ayrıca Pazar günleri yayınlanan iki spor gazetesi de çalışmaya dahil edilmiştir. Taranan gazetelerde yalnızca ana gazetelerdeki haberler ve köşe yazıları dikkate alınmış bunun haricindeki ögeler (ilanlar, ekler) çalışma kapsamının dışında bırakılmıştır.

Araştırma kapsamında 12 ay boyunca taramalar devam edecek, bulgular dört aylık süreler sonunda açıklanacaktır.

İncelenen gazeteler için kullanılan çözümleme ölçüt ve çerçeveleri:

Gazete içeriklerinde öncelikle etnik ve dinsel söyleme yer veren haberler hem okuma yapan araştırmacılar tarafından, hem de bir medya izleme kuruluşunun desteğiyle, anahtar kelimeler kullanılarak ayrıştırılıyor.

Ardından bu haberler içinde nefret söylemi kapsamına giren haberler ayrılarak, bu haberlerin gazetelerde hangi alanda yer aldıklarının tespiti için nefret söylemi içeren haberlerin sayfalara, konulara dağılımı, bu haberlerde yer verilen görseller, haberlerin türü ve kaynağı, haberlerin söyleminin hedef aldığı gruplar ve son olarak hangi nefret söylemi kategorisine girdiği genel niceliksel yöntemlerle analiz edilmiştir.

Gazete ve köşe yazılarında nefret söyleminin boyutlarının anlaşılması ve analizin detaylarının ortaya konması amacıyla bütünsel verilerin yanı sıra belirlenen kategorilerden seçilen betimsel örnekler derinlemesine söylem analizi yöntemiyle incelenmiştir.

Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım 2009 Haber Analizleri

Bulgular:

İncelenen Ağustos-Eylül-Ekim ve Kasım aylarını kapsayan ikinci dört aylık dönemde en dikkat çekici unsur nefret söylemi içeren gazete haberlerinin ve köşe yazılarının büyük çoğunluğunun Kürtleri hedef almasıdır. Bu durum Hükümetin izlenen dönemde açıkladığı ve uygulamaya koyduğu başta “Kürt Açılımı”, ardından “Demokratik Açılım” ve son olarak “Milli Birlik Projesi” adını alan politikaların bir yansımasıdır. Ancak konusunu bu politikaların oluşturduğu pek çok haberin ve köşe yazısının içeriğinde Kürtlere yönelik nefret söylemini beraberinde Ermeniler, Yahudiler ve Hıristiyanlara yönelik ifadeleri izlemiştir. Bir başka deyişle Kürtlere yönelik nefret söylemiyle başlanmış ancak hazır başlanmışken Türk ve Müslüman kimliğini taşıyanların dışındaki tüm gruplar aynı söyleme dâhil edilmiştir. Bu nedenle geçen döneme kıyasla bu dönemde aynı yazı içinde birden fazla etnik ve dini grubu hedef alan nefret söylemi içeriklerine daha fazla rastlanmıştır.

Grafik 1:



Bu dönemde de geçmiş dönemde olduğu gibi nefret söyleminin en çok köşe yazılarında kullanıldığı görülmektedir. Haberlerde kaynak gösterilmesine çok az rastlanırken (16 haberin yalnızca beşinin yazarı ya da kaynağı bellidir), haberleri okur yorumları izlemektedir. Okur yorumlarının seçiminin de yine bir editöryel süreç olduğu göz önünde bulundurulduğunda gazete editörlerinin bu seçimde de her zaman nefret söylemi konusunda hassas bir yaklaşım sergilemedikleri söylenebilir.

Grafik 2



Nefret söylemi içeren haberlerin, köşe yazılarının, okur yorumlarının büyük bir bölümü milliyetçi-muhafazakar yayın çizgisine sahip gazetelerde yayınlanmıştır. Geçen dönemde olduğu gibi bu dönemde de nefret söylemine en çok rastlanan gazetelerde ilk sıraları Ortadoğu, Yeniçağ, Vakit, Milli Gazete ve Sözcü gazeteleri almaktadır.

Grafik 3



Geçen döneme kıyasla bu dönem nefret söylemi içeren gazetelerin sayısı artmış Cumhuriyet, Star, Vatan, Posta gibi gazeteler de skalada yerini almıştır.

İlk dönemde olduğu gibi bu dönem de incelenen gazetelerde yer alan nefret söylemi örnekleri kendi içinde içerdiği olumsuz önyargı ve genellemelerden, hakaret, aşağılama, düşmanca söyleme dek çeşitli kategorilere ayrılarak incelenmiştir.

- 1) Abartma / Yükleme / Çarpıtma
- 2) Küfür / Hakaret / Aşağılama
- 3) Düşmanlık / Savaş Söylemi
- 4) Doğal Kimlik ögesini nefret aşağılama unsuru olarak kullanma / Simgeleştirme

olarak sıralanan bu kategoriler, nefret söylemi biçimlerini ve bu söylemin haberlerde, köşe yazılarında ve ikonografik öğelerde ne şekilde kullanıldığının anlaşılmasına katkıda bulunmuştur.

Ağustos-Eylül-Ekim ve Kasım aylarında izlenen haberlerde yukarıda belirtilen kategoriler arasında en çok Düşmanlık / Savaş Söylemi'nin kullanıldığı onu hemen ardından Küfür / Hakaret / Aşağılama içeren haberlerin izlediği görülmektedir. Ancak aşağıdaki örneklerde de görüleceği gibi pek çok haberde bu kategorilerin birden fazlası (bazılarında hepsi birden) birlikte yer almaktadır.

Grafik 4



Aşağıda kategorilerden örneklerin de yer aldığı incelenen haberlerin önemli bir kısmında nefret söyleminin yanı sıra o kategoride simgeleşmiş (görüşlerini açıklayan yazarlar, din adamları vs) isimlerin hedef gösterilmesi hatta zaman zaman tehdit edilmesidir. Bu çalışma nefret suçunu tetikleyebilecek bu tür nefret söylemlerinin ifşa edilmesini, kamuoyunda bu yönde bir duyarlılık oluşmasını amaçlamaktadır. Ancak bu tür söylemlerin yol açabileceği sonuçların önlenmesi daha ciddi önlemleri gerektirmekte ve bu çalışmanın sınırlarını aşmaktadır.

Kategorilerden Örnekler

Küfür / Hakaret / Aşağılama

Başlık : DTP'yle buluştu açılımı konuştu...

Gazete: Hürriyet

Tarih: 06.08.2009

Tür: Köşe Yazısı

Yazar : Yılmaz Özdil

Yazar, Başbakan'ın açılım politikaları konusunda (o dönem bu adla faaliyet gösteren) DTP Genel Başkanı Ahmet Türk ile yaptığı görüşmeyi hayalinde canlandırmak suretiyle eleştirme yolunu seçmiştir. Özdil'in tasavvur ettiği görüşmede Ahmet Türk ülkeyi karıştırmak için işler çeviren lakin uyanık olamayan, parti grubuna hükmedemeyen (?), şivesi bozuk bir politikacı olarak tasvir edilirken Başbakan ise uyanık, takiyye yapan, amacı uğruna dini, azınlıkları, farklı mezhepten insanları kullanan bu konularda da Ahmet Türk'e ders veren bir politikacı şeklinde gösterilmiştir. Başbakan'ın tavsiye verdiği diyalogların bir yerinde « Kürtçesini bilmiyorum ama İngilizcesi win win » ifadesi kullanılarak aslında Başbakan'ı da birilerinin kullandığı (İngilizce ile Amerika bağlantısı kurulmuş) ima edilmektedir.

Yazıyı eleştirinin ötesine geçirip nefret söylemi içeren köşe yazıları kategorisine sokan nedenlerin başında yazarın Ahmet Türk'ü betimlemesi ve şivesiyle dalga geçmesidir. Ahmet Türk, tasvir edilen konuşmanın başında söze "Töplümsel süreç..." diye başlamış, ardından bir Kavuklu Pişekâr oyunundaki Kavuklu ya da Karagöz gibi saf bir tavırla sorduğu sorularla ve başbakanın sözlerini sürekli yanlış anlayarak sürekli komik duruma düşmüştür. Bilindiği gibi Karagöz Hacivat oyununda ya da Ortaoyununda yer alan bu komik karakterler asla bir dini, bir kültürü aşağılamak ya da komik duruma düşürmek için kullanılmaz. Oysa yazar burada hiciv yapmak için bir insanın etnik kökenini ve şivesini alay unsuru haline dönüştürmüştür. Bu nedenle yazı Küfür / Hakaret / Aşağılama kategorisinde nefret söylemi olarak kabul edilmiştir.

Başlık: Portmanto

Gazete: Hürriyet

Tarih: 07.08.2009

Tür: Köşe Yazısı

Yazar: Bekir Coşkun

Aynı konuda ve aynı içerikte bir başka yazı yine aynı gazetenin yazarı Bekir Coşkun tarafından bir gün sonra kaleme alınmıştır. Coşkun yazısında Başbakan'ın açılım sürecinde DTP Genel Başkanı Ahmet Türk ile görüşmesini eleştirmiş, seçimle gelen, mecliste diğer partiler gibi yasal meşruiyete sahip DTP'yi PKK'nın temsilcisi, gayrimeşru bir örgüt olarak tanımlamıştır.

Coşkun DTP'nin gizli niyetleri olduğundan yola çıkarak, Başbakan'ın görüşmeyi AK Parti lideri sıfatıyla yapmasını da eleştirmiş ardından bu görüşmeyi portmanto kılığında da yapabileceğini savunmuştur. Yazıya başlığı veren bu durum karşısında Ahmet Türk'ün yaşayacağı şaşkınlık ise onun şivesiyle dalga geçerek tasvir edilmiştir *"Eme bizim görüşmemiz Beşbeken ileydi, hadi o olmadı, AKP Genel Başkanı olarak olsun dedik. Pirt mentö ile görüşme nasıl olur?.."* Yazar etnik kökeni nedeniyle bir insanın şivesini alay unsuru olarak kullandığı için eleştiri sınırlarını aşarak Küfür / Hakaret / Aşağılama alt kategorisinde nefret söylemini kullandığı sonucuna varılmıştır.

Başlık: Başbakan milletin adını Koysun

Gazete: Güneş

Tarih: 03.09.2009

Tür: Köşe Yazısı

Yazar: Rıza Zelyut

Milliyet kavramının konu edildiği köşe yazısında Zelyut Kürt Açılımı'nı eleştirmeyi amaçlamıştır. Yazar yazısının ilk bölümünü millet kavramının açıklamasına ayırmış Avrupa'dan ve Amerika'dan örnekler vererek buralarda tek bir milletin var olduğunu, federatif yapıların ise etnik değil coğrafi temelli olduğunu savunmuştur. Zelyut'un Avrupa'dan, Amerika'dan verdiği örnekler tartışmaya açık olsa da bu analizin konusunun dışındadır. Ancak verilen örneklerden çıkarılan sonuç, bu ülkelerdeki etnik kimliklerin asimile edildiği ve bunun doğru bir yöntem olduğudur. Zelyut, Türk milletinin bir etnik kimliği değil üst kimliği ifade ettiğini iddia ederken diğer kimlikleri özellikle de Kürt ve azınlık kimliklerini Türk'ten daha alt seviyede bulunduğunu söylemektedir:

“Türkiye’de ise nüfusun %85’ini oluşturan Türk milleti; etnik bir grupmuş gibi gösterilmek istenmektedir. Türk, bu ülkede yüksek çoğunluğu oluşturan kurucu kimliktir. Kurucu kimliği, temel kimliği, üst kimliği oluşturan Türk’ü, etnik bir grupla aynı sıraya sokmak, öbür etnik yapıları (Ve bilinçli biçimde Kürtleri) Türk’ün seviyesine çıkartarak ona Türk’ten hak isteme ve kopma hakkı vermek gayesini taşır.”

Yazar her ne kadar Türk’ün bir etnik kimliği işaret etmediğini belirtse de, ülke nüfusunun % 85’i’ni Türk milleti olarak tanımlaması kalan % 15’in kapsayıcı olduğunu savunduğu Türk milleti kavramının dışında kalmakta ve bir çelişki yaratmaktadır. Diğer taraftan yazar üst kimlik kavramını da yüksek kimlik, üstün kimlik şeklinde yanlış tanımlamakta dolayısıyla kimlikler arası hiyerarşi yaratmaktadır. Yazı bu niteliklerinden dolayı Küfür / Hakaret / Aşağılama içeren nefret söylemi olarak değerlendirilmiştir.

Başlık: Genelkurmay’dan Uyarı!..

Gazete: Ortadoğu

Tarih: 27.08.2009

Tür: Köşe Yazısı

Yazar: Dr.Seyfi Şahin

Genelkurmay Başkanlığı’nın internet sitesinde gündeme ilişkin yapmış olduğu bir açıklamadan yola çıkan yazar Kürt Açılımı’na ilişkin olduğunu düşündüğü açıklamaya gelen hatta gelmesi mümkün olan tepkileri ve sahiplerini düşman, hain olarak betimlemiştir. Bu betimlemelerin çoğu aynı zamanda bazı etnik kökenlere yönelik ciddi hakaretler de içermektedir:

“Bu bildiriden sonra Türkiye’yi yıkmak, bölmek, Türk milletini yok etmek isteyen, ne kadar etnik bölücüler, Türk milletinden intikam almak isteyen Ermeni ve Rum dönmeleri, kendilerini Türk saymayan azınlık çocukları, dış düşmanlar, yani özellikle AB ve ABD’nin bazı yetkili Türk düşmanları varsa hepsi birden telaşa kapılıp saldırıya geçeceklerdir.”

Bildirinin bu saymış olduğu **“düşmanların”** moralini bozduğunu iddia eden yazar hakaretlerini ileri götürürken doğal kimlik unsurlarını da küfür, hakaret gibi kullanmıştır: *“...adı Ahmet, Mehmet vs. olan Ermeni suratlı soysuzlar”* gibi. Yazar yazısını söz konusu düşmanlar hakkında tedbirler almak gerektiği ile bağlarken devletin *“çürüyen, zararlı hale gelen uzuvlarını”* da tamir etmesi gerektiğini savunmuştur.

Söz konusu köşe yazısı neredeyse bu çalışma için belirlenen tüm nefret kategorilerinin tümünü en ağır şekilde içinde barındıran bir söyleme sahiptir. Yazının içeriğindeki ağırlığı, hedefi çok belirgin hakaretler, küfürler oluşturduğu için hatta bu yönüyle nefret suçu olarak dahi değerlendirilebileceği için bu kategorideki örneklere dahil edilmiştir.

Başlık: Bölücülüğü "Açılımlar" Körüklüyor

Gazete: Ortadoğu

Tarih: 08.10.2009

Tür: Köşe Yazısı

Yazar: Yıldırım Çiçek

Köşe yazısında hükümetin uygulamaya koyduğu açılım politikalarının ülkeyi böldüğü iddia edilmekte ve bu politikaların zararlı yönleri tartışılmaktadır. Yazının nefret söylemi kategorisinde değerlendirilmesinin nedeni, Türk kimliğinin üstünlüğünden yola çıkılarak kullanılan, diğer kimliklere haddini bildirme amacı taşıyan söylemdir. Yazarın diğer kimlikleri ötekileştirmesi ve daha alt seviyede konumlandırması sırasında kullandığı söylem Küfür / Hakaret / Aşağılama kapsamında nefret içermektedir:

"Türk Milleti çok büyük bir hoşgörü içinde, Gürcü olan, Arap olan bir aileyi tek başına iktidar koltuğuna oturtup kendini yönetme fırsatı tanımıştır. Ama onlar bu hoşgörüyü Türk milletinin milli kimliğini ortadan kaldırmak için kullanmaktalar"

Yazıda ayrıca köşe yazılarında çok sık görülmeyen görsel kullanımı da mevcuttur. Haberin başlığının hemen altında yer alan gazete kupürleri ve Başbakan Erdoğan'ın ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün DTP'lilerle yan yana görüntülerinden oluşan kolajda dikkati çeken iki haberin başlığı "Erdoğan: PKK Düşman Değil" ("Düşman Değil" kırmızı renkle yazılmış) ve "Erdoğan'dan DTP için ortaklık sinyali" dir. Sağda daha küçük bir başka haberin başlığı ise "Öcalan: Başbakan'ın kavramları bana ait".

Seçilen ve kurgulanan bu haberler ve fotoğraflar öncelikle AKP-DTP ve daha çok PKK arasında bir ilişki olduğu mesajını vermeyi amaçlamıştır. Ancak açıktır ki DTP seçilmiş ve yasal olarak Meclis'te siyaset yapan bir partidir dolayısıyla Başbakan'la görüşmeleri olağandır. Söz konusu kolaj, PKK ile DTP'yi özdeşleştirip ardından Başbakan'la birlikte bölücülükle suçlamakta, söz konusu kurguyu adeta kanıt gibi yazının başında sunmaktadır.

Başlık: Tarzan güç durumunda aslan beklemede!

Gazete: Yeni Çağ

Tarih: 20.08.2009

Tür: Köşe Yazısı

Yazar: Altemur Kılıç

Kılıç, Kürt açılımını konu aldığı yazısında, söz konusu politikayı eleştirirken buna destek veren Kürtler'i azgınlıkla, bölücülükle suçlamaktadır. Yazar, açılım politikasını gündeme getiren ve uygulamak isteyenlere yönelik eleştirilerinde daha ölçülü bir dil kullanırken, bu politikayı destekleyen Kürtler'e yönelik eleştirilerinde hakarete veren bir söylemi benimsemiştir:

"Ancak asıl gerçekler ve tehlike bunlar ve bölücülerin 'iradesi'. En önemlisi Apo'nun 'yol haritası' ortadayken Hükümetin 'yol haritası' sağduyulu 'Türkleri' ve azgın 'Kürtleri' tatmin etmeyecek...Açılım Beşir Atalay'ın nafile turları, 'minik serçe'nin şarkıları gibi 'hamamda nahoş sedalar' olarak kalacak."

Yazıda Kürtlerle ilgili her cümlede nefret içeren bir sıfat bulunmaktadır: "33 eşkiya", "PKK türküçüsü Ahmet Kaya" gibi. Bu yönleriyle de çok açık bir şekilde Kürt kimliğine karşı nefret söylemini ortaya koymaktadır.

Başlık: Kürt Ahmet'ten timsahın gözyaşları

Gazete: Sözcü

Tarih: 23.10.2009

Tür: Köşe Yazısı

Yazar: Mehmet Türker

Yazının konusu Kürt Açılımı çerçevesinden Habur'dan gelenlerin karşılanması sonrasında ortaya çıkan tepkiler ve DTP Genel Başkanı Ahmet Türk'ün açıklamalarıdır. Ahmet Türk'ün gelen tepkileri anlayışla karşıladığını, empati kurmak gerektiğini içeren açıklamasını samimiyetsiz bulan yazar, bu nedenle bunu "timsah gözyaşları" benzetmesiyle eleştirmiştir.

Yazarın bir siyasi parti başkanını ve eş başkanını eleştirme özgürlüğünü kullanırken benimsediği dilin, aynı zamanda bir etnik grubu tümünden aşağılama, küçümsemeyi hedeflediği görülmektedir. Yazar Ahmet Türk'ten bahsederken sürekli olarak sanki Kürt olması Ahmet Türk'ün lakabıymış gibi "Kürt Ahmet" tamlamasını kullanmakta böylece Türk'e soyadını kullanmadan lakabıyla seslenerek küçümser tavrını ortaya koymaktadır. Yazarın (bu çalışma kapsamında rastlanılan şekliyle başka

yazarların da) daha vahim şekilde benimsediği bir başka hitap şekli ise DTP Eşbaşkanı Milletvekili Emine Ayna'dan "**Ayna Emine**" olarak söz etmektir. Ayna her ne kadar günlük dilde ve dahi argoda kötü bir anlam içermese de bir kadın için lakap olarak kullanımı, çoğunlukla, mahalle ağzında küçültücü bir anlam ifade etmektedir. Bu sebeple yazarın eleştirinin muhatabının bir kadın olduğunu dikkate alarak böyle küçültücü bir tamlamayı tercih ettiği izlenimi oluşmuştur. Nitekim gerek bu çalışmada gerekse başka çalışmalarda¹ haberlerde ve köşe yazılarında Emine Ayna'dan çoğunlukla "Ayna Emine" şeklinde bir tamlamayla söz edildiği hatta bazen bu tamlamaya fiziki görüntüsüyle ilgili yorumların ya da bu yorumlara meydan verecek görsel kullanımlarının eklendiği dikkat çekmiştir.

Yazarın eleştirisinin yalnızca yukarıda sözü edilen iki kişiyle sınırlı olmadığı, küçümseyici söyleminin tüm Kürtleri hedef aldığı bir diğer kanıtı da Kürler için kullandığı "bunlar" zamiri (ki bilindiği gibi cansız varlıklar için kullanılır, insanlar için kullanıldığında bir değersizleştirmeye işaret eder) ve daha kapsamlı ve şekliyle "**Peki kim şımarttı bunları?**" sorusudur. Şımarma fiili genellikle çocuklar ve fazla sevgi gösterildiğinde aşırı, yersiz davranışlarda bulunanlar için kullanılmakta ve şımartanla şımaran arasında, şımaranın daha güçsüz ve aşağıda olduğu bir hiyerarşiyi de içermektedir.

Başlık: ABD'de mide bulandıran yemek!..

Gazete: Yeniçağ

Tarih: 04.11.2009

Tür: Haber

Yazar: Sümeyra Yılmaz

Manşet haber niteliğinde olan ve aynı zamanda gazetenin 9. Sayfasında da genişçe yer bulan haberin konusu BM Türkiye Daimi Temsilcisi Ertuğrul Apakan'ın Washington'u ziyaret eden Fener-Rum Patriği Bartholomeos için bir akşam yemeği vermesidir.

Manşet haberin başlığı "ABD'de mide bulandıran yemek"tir. Ancak haberi okuduğumuzda gazete için "mide bulandırıcı" olanın yalnızca yemeğin verilmesi olduğu, yemek sırasında konuşulanlara dair herhangi bir bilginin bulunmadığı dikkat çekmektedir. Dolayısıyla seçilen başlığın haberin içeriği ile orantısızlığı ilk göze çarpan unsur olmaktadır.

Haberin içeriğindeki eleştirel yorumların hedefi Fener-Rum Patriği Bartholomeos'a ABD'de ilgi gösterilmesi ve bunun altındaki gazetenin iddia ettiği niyetlerdir. Gazete, Fener Rum Patriği'nin ekümenik sıfatını Lozan Antlaşması'na aykırı biçimde benimsediğini ve kullandığını savunarak bunu eleştirmektedir.

Ancak gazetenin Patriği eleştirmek için kullandığı ifadeler sınırı aşarak nefret söylemine örnek oluşturmuştur. Haberin başından itibaren Patrik sıfatı yerine "Fener Rum papazı" unvanını

¹ Bkz: Mediz "Medyada Kadınların Temsil Biçimleri" Araştırması verileri

kullanılarak Bartholomeos'un dini konumu küçültölmeye çalıřılmıştır. Haberin fotoğrafı ve iç sayfadaki devam bölümünde ise söylemdeki nefretin, küçümsemenin dozu artarak Bartholomeos adı kısaltılarak **“Bartho”** ya dönüşmüştür. İç sayfadaki haberde ayrıca Bartholomeos'un ziyareti de **“fitne turu”** olarak adlandırılmıştır.

Haberde seçilen tüm ara başlıklar haberin iddiasını sürekli olarak okuyucuya kanıtlamak amaçlıdır:

“Müftüye yemek verir mi?”

“Nezaket ziyaretiymiş”

“Talepler yerine getiriliyor”

“Sinsi planların bir parçası”

“Lozan Antlaşması'nı açıkça çiğniyor”

“Obama'dan papaza tam destek”

Haberde ayrıca Patrikhane ile Müftölük arasında bir karşılaştırma yapılarak karşıtlık hatta Patrikhane'nin yurt dışında desteklendiği iddialarını da eklediğimizde düşmanlık yaratmaya yol açıcı ifadelere yer verilmiştir.

Haberin manşette yer alan bölümünde ve iç sayfada Bartholomeos'un ziyareti sırasında Türkiye Büyükelçisi Nabi Şensoy'la görüşmesinde çekilmiş iki fotoğraf kullanılmıştır. Manşette yer alan fotoğrafta “Barto, Washington Büyükelçisi Nabi Şensoy'la da görüştü” ifadesi yer almıştır. Haberin iddiası dikkate alındığında Bartholomeos'a ilgi gösterenlerin de söz konusu eleştirilere maruz kalması gerekirken, gazete yalnızca Bartholomeos'u küçültme, aşağılama yoluna gitmiştir. Bu çalışmadaki başka örneklerde de görüldüğü gibi aynı gerekçelerle eleştirilseler dahi nefret söyleminin (hedef gösterme, hakaret etme, lakap takma ya da adını kısaltma gibi yöntemlerin) hedefi daima Türk ve Müslüman kimliği taşımayanlardır.

Burada da durumun eleştiri sınırlarını aşarak temsilcisi yoluyla bir dine yönelik nefretin söyleme dökülmesi olduğu açıktır

Düşmanlık / Savaş Söylemi

Başlık: Şehidine Sahip Çık Türkiye...

Gazete: Ortadoğu

Tarih: 04.09.2009

Tür: Köşe Yazısı

Yazar: Necdet B. Sivaslı

Hükümetin açılım politikalarının eleştirildiği ve başlıktan doğrudan okuyucuya seslenen köşe yazısında yazar Ankara Güvenpark'ta yürürken eline tutuşturulan bir broşürü yayınlamayı tercih etmiştir. Ancak bu broşürde ifade edilen görüşlerin sahiplerinin kimliklerini açıklamamıştır. Oysa bilindiği gibi genellikle bu tür ilanlarla, broşürlerle kamuoyu oluşturmaya çalışan siyasi partiler ya da sivil toplum kuruluşları kimliklerini açıklamaktadırlar. Yazar kimlik açıklamak yerine broşürü dağıtanları "gençler", "çiğ gibi büyüyen topluluklar" olarak nitelemeyi tercih etmiş böylece köşesinde yayınlayarak benimsediğini belli ettiği bu görüşlerin yaygınlaştırılmasına da katkıda bulunmuştur.

Söz konusu broşürde, Türk (burada etnik kökene vurgu yapılıyor) ve karşısındakiler iki cepheye ayrılarak bir savaş ortamında olduğumuza dikkat çekilmiştir. Türk'ün karşı cephesinde yer alanlar ise ABD, AB, Rusya, AKP, PKK, Yunan, Ermeni olarak sıralanmış, tüm bu karışımı birleştiren unsurun ise "Kürt açılımını desteklemek ve Türk'e karşı olmak" olduğu vurgulanmıştır. Yazıda asıl amaç Kürtlerin hıyanet içinde olduğunu anlatmaktır. Bu nedenle diğer karşı unsurları destekçiler kategorisinde sıraladıktan sonra yazı asıl hedefine aldığı gruba yani Kürtlere yönelmiştir. Yazı Kürtlerin Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana Türklerin düşmanı olduğunu, asıl amaçlarının "yurdumuzu" elimizden almak olduğuna dikkat çekmiş ve muhataplarını Kürtlere karşı yurdunu savunmaya davet etmiştir:

"Kurtuluş Savaşımız sırasında bile Türk Ordusu'na karşı ayaklandılar. Yani yeni bir olay değil ki, çok eski bir planla karşı karşıyayız. Bizden hak değil, yurdumuzu istiyorlar."

Yazının benimsediği ideolojik tarih anlatısının eleştirisini (bu analizin konusu dışında olduğu için) dışarıda bırakarak, içerdiği savaş çığırkanlığı ve "Kurtuluş Savaşımız"da, "Türk Ordusu" gibi ötekileştiren tamlamaların nefret söyleminin varlığını ortaya koyduğu açıktır. Her ne kadar kendi kaleme almamış olsa da, bu metni benimseyen, yayınlayan yazar da nefret söyleminin sorumluluğunu üstlenmiş durumdadır.

Başlık: Vatanın bağına düşman dayamış hançerini

Gazete: Yeniçağ

Tarih: 28.08.2009

Tür: Köşe Yazısı

Yazar: Şavaş Süzal

Uzun yıllar gazetelerin, televizyonların Washington Temsilcisi olarak tanınan Savaş Süzal'ın dış politika alanında pek çok konuyu bir arada kaleme almıştır. Yazıda pek çok düşman unsurdan söz edilmiştir. Sözü edilen düşmanlar şöyle sıralanmaktadır:

Yazının başında NATO'nun Afganistan'daki Türk askeri sayısının arttırılması talebi eleştirilirken Afganistan'daki Taliban mücahitleri "bizim yobaz takımının kankaları" olarak tanımlanmış ve ilk düşman olarak içimizdeki yobazlar işaretlenmiştir. Ardından Ermeni Diaspora'sının düzenlediği bir konferansa giden Türk pasaportluları eleştirilmiş, neden adlarını "Akçamyran, Zarakolyan" olarak değiştirmedikleri sorgulanmıştır. Yazar vatandaşlık için Ermeni Soykırımı konusunu bir vize olarak kabul etmiştir. Yazarın hedefindeki son grup ise Kürtler'dir. Kürt açılımını destekleyen Amerikalılar ve Türklerin gizli niyetleri olduğunu savunduktan sonra sıraladığı tüm düşmanlar için ilk meclisten bir milletvekilinin okuduğu "*Vatanın bağına düşman dayamış hançerini / Yok mudur kurtaracak bahtı kara maderini*" dizelerini hatırlatmış, tüm bu düşman gruplara karşı savaşacak Atatürk gibi bir kurtarıcının özlemini dile getirmiştir.

Yazı din, vicdan ve fikir özgürlüğünü kullanan kişileri, etnik grupları "düşman" olarak nitelemesi nedeniyle nefret söylemi kategorisi içinde değerlendirilmiştir.

Başlık: Ermenistan ile protokol...Ne getirir, ne götürür?

Gazete: Vakit

Tarih: 13.10.2009

Tür: Köşe Yazısı

Yazar: Hasan Karakaya

Türkiye ile Ermenistan arasında imzalanan protokolü eleştiren Hasan Karakaya yazısının girişinde "Başlarına kakmak istemem ama" "Aç Ermeniler"i Türkiye'nin doyurduğunu savunmuş ve Ermenileri hadlerini bilmeye davet etmiştir. Yazısının bir bölümünü Ermeni Soykırımı'nın olmadığını savunmaya ayıran yazar Ermeni Diasporası'nı da "maşa", "Türk-ABD ilişkilerine kurşun sıkan" olarak tanımlamıştır. Genele baktığımızda Karakaya'nın (Karabağ'dan çekilmesi halinde) Türkiye-Ermenistan

ilişkilerinin düzelmesinden yana olduğu kabul edilebilir. Ancak yazarın özellikle Diaspora ve örneğin Kıbrıs'taki Rumlarla ilgili tanımlamaları bir düşman tanımlamasını işaret etmekte yazı bu yönüyle nefret söylemi içermektedir:

"Kullandıkları 'maşa'lar da; Amerika'da 'Ermeni Diasporası'dır, Güneydoğu'da 'PKK'dır, Kıbrıs'ta 'Rumlar'dır. Yarınlarda daha başka 'çıban'ların patlatılması, ortaya yeni 'maşa'ların, yeni 'piyon'ların sürülmesi işten bile değildir!.."

Başlık: Kirli Düşünce Üreten Doğu Ergil

Gazete: Ortadoğu

Tarih: 26.10.2009

Tür: Köşe Yazısı

Yazar: Yıldırım Çiçek

Söz konusu köşe yazısının bir kişiyi hedef aldığı, onu eleştirmek için kaleme alındığı başlığından itibaren açıktır. Ancak eleştirinin dozu düşünce özgürlüğü sınırlarını çok aşarak, bir kişiyi ve onun fikirlerini paylaşanları düşman kabul etme ve hedef gösterme düzeyindedir. Yazar kendi düşüncesine karşıt görüştekileri birbiri ardına sıraladığı hakaretlerle yermekle kalmayıp nefret söylemini tehdit amacıyla da kullanmıştır.

Yazar çatışmada ölen insanlar için "leş", "hain, katil sürüsü" sıfatlarını bol bol kullanmıştır. Yazar hedefine aldığı kişi için

"Sözde Ermeni soykırımı iddialarında Ermenilerden yana olan, Kıbrıs'ta yaşanan gelişmelerde Rumlardan yana, PKK ile mücadelede de ise PKK'dan yana olan ...'in aydınlattığı tek yol ihanetin hainliğin yoludur. Türk düşmanları ...'in düşüncelerinde sıcaklık bulmaktadır"² sözleriyle hem hedef göstermiş hem de Ermenileri, Rumları düşman kategorisine yerleştirmiştir. Yazar hedefe aldığı kişinin Türk milletinin sabrını taşımadan ekranlardan uzaklaştırılmasını talep etmektedir.

Yazar söz konusu kişinin fotoğrafını da kullanmıştır. Bu nedenle bu yazı yoğun biçimde nefret söylemi içermesinin yanı sıra nefret suçlarına sebebiyet verecek nitelikte tahrik edicidir. Sonuç olarak söz konusu yazıyı yalnızca Düşmanlık / Savaş Söylemi içeren nefret söylemi örneklerinden biri saymak aslında yeterli değildir.

² Yazım hataları ve cümle düşüklükleri yazara aittir.

Başlık: Acaba?

Gazete: Vakit

Tarih: 26.11.2009

Tür: Köşe Yazısı

Yazar: Yekta Güngör Özden

Yazarın amacı Hükümet'i ve Başbakan'ı eleştirmektir. Başbakan'ın genel kurulda yaptığı konuşmayı temel alan yazıda Başbakan'ın Kürtçülere ve dincilere yakınlık gösterdiği vurgulanmış ancak dinciler kısmına pek girilmeyerek Kürtler hedef alınmıştır. Yazar Kürtçüleri "Türk-Kürt farkını uydurarak asıl amaçları olan 'ulus olarak Anayasa'da anılma, federatif düzen ve sonuçta ayrı devlet" isteyenler olarak tanımlamıştır.

Kürtçü olarak tanımladığı aynı ülke vatandaşlarını bir düşman gibi tasvir eden yazar, tıpkı düşmanlara olduğu gibi Kürtçülere karşı da önlem almak gerektiğini, hatta bu önlemlere ileride daha büyük isyanlara kalkışmamaları için çocukların da dahil edilmesi (cezalandırılması) gerekliliğini savunmuştur. Anayasa Mahkemesi'nin eski başkanlarından biri olan yazar Türkiye'nin de imzasının bulunduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni de dikkate almadığı açıktır.

"PKK eylemlerinin önündeki çocukların cezalarının azaltılıp bağışlanması sözleri son olaylara daha çok çocuğun katılıp kullanılmasına neden olmuştur. Yaşadıkları topraklara sahip çıkma güdülerini de ayrı. Çabaları olumlu sonuçlanırsa yarın daha kolay ayaklanacak , daha çok zarar vereceklerdir. Kışkırtıcı ve ırkçı Kürtçüler, temiz Kürt kökenlilerin istemediklerini tüm Kürtlere mal etmeye çalışarak terör örgütünü meşrulaştırmaya öncelik vermişlerdir."

Yazar, düşmanlık içeren söyleminin hedefini ortaya koyarken Kürtleri kışkırtıcı-ırkçı olanlar ve temiz Kürtler olmak üzere ikiye ayırmıştır. Bu ayırmada kışkırtıcı ve ırkçılardan bahsederken kullandığı ve küçük harfle yazılı "kürtçüler" in karşısındaki temiz olan "Kürtler" in yazılış şekli (K yazım kurallarına uygun olarak büyük yazılmış) dikkat çekicidir. Yazar bir gruba yönelik nefretini, hakaretini harf seçimi yoluyla bile gösterme gayreti içindedir. Ne var ki yazar kendince bir ayırma tabii tutmuş olsa da sözünü ettiği Kürtlerin tümü ülke vatandaşlarıdır ve Özden'in yazısı ülke vatandaşlarının bir bölümünü düşman şeklinde tasvir etmesi, isyan etmemeleri için daha küçükken bastırılmaları gerektiğini savunan söylemi nedeniyle bu kategoride yer almıştır.

Başlık: Rumun kurbanı olmayacağız...

Gazete: Yeni Çağ

Tarih: 30.11.2009

Tür: Köşe Yazısı

Yazar: Hüseyin Macit Yusuf

Yazar yazısının önemli bölümünü Kıbrıs Rum Kesimi'nde yayınlanan ve Kıbrıs Müzakereleri sürecinde gerçekleşen olayları içeren Rum gazetelerinin haberlerine ayırmıştır. Amacı Rum Kesimi'nin Türklere yönelik olumsuz bir tutumu olduğunu, ki buradaki tutumun hedefinin bir kısmı Türkiye devletidir, kanıtlamaktır. Ancak haberlere yansıyan olaylar aynı zamanda müzakere sürecinde iki toplum açısından çözüm bekleyen konulardan oluşmaktadır. Aktardığı haberlerin ardından yazar

"Rum tarafının uzlaşmazlığını, saldırganlığını ve Türk düşmanlığını görmeniz açısından son birkaç gündür Rum basınında yer alan bazı haberleri sizlerle paylaştım. Rumun değişeceğini sanıp müzakere masasında onlarla vakit kaybeden, bizi yönetenlerin artık gerçekleri görmeleri şarttır...KKTC Cumhurbaşkanı Talat ve ilgili herkes bilmelidir ki Kıbrıs Türkü Rumun hedeflerine kurban edilmeyecektir."

ifadesiyle iki toplum arası anlaşmazlığı körüklerken diğer taraftan Rum genellemesiyle tüm Rumların Türklerin düşmanı olduğu mesajını vermektedir. Gazetecinin Hak ve Sorumlulukları Bildirgesi'nin 16. Maddesi "Gazeteci başta barış, demokrasi, insan hakları olmak üzere insanlığın evrensel değerlerini, çok sesliliği, farklılıklara saygıyı savunur. Milliyet, ırk, etnisite, cinsiyet, din, dil, sınıf ve felsefi inanç ayrımcılığı yapmadan tüm ulusların, tüm halkların ve tüm bireylerin haklarını ve saygınlığını tanır. İnsanlar, topluluklar ve uluslararası nefreti, düşmanlığı körükleyici yayından kaçınır. Bir ulusun, bir topluluğun ve bireylerin kültürel değerlerini ve inançlarını veya inançsızlığını doğrudan saldırı konusu yapamaz. Gazeteci her türlü şiddeti haklı gösterici, özendirici ve kışkırtan yayın yapamaz." der. Yazar bu bildirgeye göre sorumluluğunu yerine getirmemiş ve bir milleti düşman safına yerleştirerek medyada Düşmanlık / Savaş Söylemi içeren nefret söylemi örneklerinden biri olmuştur.

Abartma / Yükleme / Çarpıtma

Başlık: Kürdün Kürde açılımı olacak mı?

Gazete: Vatan

Tarih: 13.10.2009

Tür: Köşe Yazısı

Yazar: Mutlu Tönbekici

İnsan hakları ve Kürt sorunu konusunda duyarlı yazıları bilinen, bunu da bu örnekteki yazısının başında kendisi de dile getiren Mutlu Tönbekici'nin bu çalışmanın örneklerinden birini oluşturmasının sebebi varolan bir toplumsal problemi (namus gerekçesiyle işlenen cinayetleri) bir etnik grubun benimsediği, gelenekselleştirdiği bir davranış olarak göstermek dolayısıyla bir suçlu bir etnik kökene yüklemesidir.

Yazar Kürt Açılımı'nı desteklediğini ve Kürtlerin geçmişte pek çok ayrımcılığa maruz kaldığını belirttiği yazısında "ama" diyerek Kürtlere özgü olduğunu düşündüğü, kadınların öldürülmesine neden olan "töre cinayetleri" ve kölelik konusunda Kürtlerden bir çözüm bulunmasını talep etmektedir.

Bugün pek çok kadın örgütü erkeklerin namus saikiyle işledikleri suçların bölgesel bir nitelik taşımadığını³, Türkiye'nin hemen her bölgesinde bu saikle işlenen suçların olduğunu dolayısıyla bu suçların doğu ve güneydoğuda işlenenlerine "töre cinayeti" denmesinin ayrımcılık olduğunu kabul etmiştir.⁴

Bu durumda Tönbekici "Memleketin başka yerlerinde kadının değeri az, başka yerlerde de insanlar insanlara zulüm yapıyor, hani birbirimizden ne kadar farkımız var diye de sorulabilir ama töre cinayeti diye bir şeyi de kabul edelim ki Kürtler öğretti bize. Güldünyalar Edirne'den çıkmadı" yargısı geçersiz olmaktadır.

Yazarın bir başka tespiti ise "Marabalık" denilen Ağa'ya bağlı çalışanlar sisteminin Ortaçağ'dakine benzer bir çeşit kölelik olduğu ve bunun da yine Kürtlere özgü olduğudur. Tönbekici Kürtlerin tamamının böyle olmadığını bir kısmının "medenileştiğini" iddia ederken medeniyete oryantalizm

³ Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı Töre ve Namus Cinayetleri 2007 Raporu'na göre bu cinayetlerin en fazla görüldüğü bölgeler sanılanın aksine Doğu ve Güneydoğu Anadolu değil Marmara, Ege ve İç Anadolu'dur. http://www.ihb.gov.tr/bilgi_bankasi/raporlar_reports/ihb_raporlar%FD/tore_namus_cinayetleri_raporu_06_08_2008.pdf

⁴ Kadın örgütlerinin konunun "Namus Cinayetleri" ya da "Namus Saikiyle İşlenmiş Cinayetler" adlandırmasında ısrarının içinde ayrımcılıkla mücadelenin yanı sıra söz konusu saikin TCK'ya girmesini istemeleri ve bu konuda verdikleri mücadele de yer almaktadır. Bu sayede bölgesel bir ayırım ve daraltma olmadan tüm ülkede kadın cinayetlerinin önlenmesi için bir adım atılabilecektir. Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz <http://www.kadinininsanhaklari.org>

çerçevesinden yaklaştığını, bir tür üst perdeden tespitler yaptığının farkında olarak bunun eleştirisini yazının içinde de yaparken diğer taraftan konunun sosyo-ekonomik nedenlerine inmeden bir yüzeysel tahlille kötü çalışma koşullarının sebeplerini bir etnik grubun özelliklerine yükleme kolaycılığını seçmiştir:

“Bütün Kürtler böyledir demiyorum. Onlar da değişti. Belki yarısına yakını söz konusu sistemden çıktı, medeni bir yola girdi. Ama kalan yarısı- ki biliyorsunuz hala Kürt nüfusu konusunda kesin bir bilgimiz yok, - 5 milyonla 40 milyon arasında gidip geliyor.. Demek istediğim diyelim 10 milyon bile olsalar ben ülkemde 5 milyon köle veya mal yerine konulan insan da olsun istemiyorum”

Doğal Kimlik (öğesini nefret aşagılama unsuru olarak kullanma) / Simgeleştirme

Başlık: Pisi pisine öldü ezdi

Başlık: Takla atan otomobil kaldırımdaki genci

Gazete: Güneş

Gazete: Star

Tarih: 23.10.2009

Tarih: 23.10.2009

Tür: Haber

Tür: Haber

Bu kategoride aynı gün ayrı gazetelerde yer alan iki haber birlikte değerlendirilecektir. Haberin konusu bir trafik kazasıdır. Olay İstanbul Beşiktaş'ta gerçekleşmiş bir araç önce bir motosiklete çarpmış ardından savrulmuş kaldırımda yürümekte olan genç bir üniversite öğrencisini ezerek öldürmüştür. Kazada sürücüler de yaralanmıştır.

Haberleri bu çalışmanın konusu yapan her iki gazetenin arabayı kullanan kişinin Rum olduğunu özellikle belirtmeleridir. Oysa biliyoruz ki ülkemizde her gün çok sayıda trafik kazası gerçekleşmekte bunların bir kısmı haberleştirilmekte ancak çarpanların ya da ölenlerin etnik kimlikleri haber konusu yapılmamaktadır. Örneğin bir “Türk sürücü kontrolünü kaybederek kaza yaptı” gibi bir haber cümlesine rastlamayız. Haberin gerekli bir unsuru olmamasına rağmen her iki gazete de sürücünün etnik kimliğini belirtme gereği duymuştur.

Aynı olayı aktarmalarına rağmen her iki haberde yer alan bazı bilgiler birbirinden farklıdır. Bu da olayın nasıl gerçekleştiğinin tam olarak anlaşılmasına yol açmaktadır. Güneş gazetesinin haberinde “aşırı sürat yapan Rum asıllı sürücü” ifadesi yer alırken Star gazetesinin haberinde olayın böyle bir nedeni olduğu belirtilmemiştir. Sürücü önce bir motosiklete çarpmıştır. Motosikleti kullanan bir İtalyan'dır ve bu bilgi de her iki haberde yer almıştır. Güneş gazetesindeki haberde motosikletli sürücünün kontrolsüz biçimde yola çıktığını belirten anlamca düşük bir cümle yer alırken Star gazetesinde böyle bir bilgiye yine rastlanmamıştır. Olayın en büyük mağdurunun kurallara uygun biçimde kaldırımda yürüyen üniversiteli genç olduğu açıktır. Ancak haberlerin her ikisinde de bu mağduriyete bir Rum kökenli insanın yol açtığına özellikle dikkat çekilmiştir. Star gazetesi daha nesnel bir söylem ve başlık tercih ederken Güneş gazetesindeki haberin söylemi daha duygusaldır. Böyle bir

içerikle birlikte okunduğunda Güneş gazetesinin seçtiği “Pisi pisine öldü” başlığı, trafik kazalarının yol açtığı trajediden çok buna bir Rum kökenli ve ardından İtalyan kökenli şoförlerin yol açtığına dikkat çekmek amaçlı olduğu da söylenebilir.

Haberlerin her ikisinde de ölen gencin fotoğrafı yer almıştır. Güneş gazetesinin haberinde bu fotoğrafın yanı sıra kaza sonrası otomobil ve ortamın fotoğrafı da eklenmiş, fotoğrafta yerde duran gitar kutusuna dikkat çekilerek “Nadir Alioğlu’ndan geriye gitar çantası kaldı” ifadesiyle fotoğraf yanında da yine duygulara hitap edilmiştir.

Kazayı yapan araç sürücüsünü (kanıtları olmadığı halde) suçlu gösteren, suçlu olsa dahi suçluluğu ilgisi olmadığı halde etnik kökenle simgeleştiren söz konusu haberler doğal kimliği bir nefret unsuru olarak kullanmışlardır.



DTP'yle buluştu açılımı konuştu...

- Geç şöyle, otur.
- **Töplümsel süreç...**
- Bırak şimdi sen süreci müreci! Dan dun gidiyorsun, olmuyor işte... Kafayı kullan, alıştıra alıştıra git.
- **Nasıl alıştıra alıştıra?**
- Şimdi bak, iyi dinle... Birkaç dönek bul, bir-iki liboş ayarla, ortalık ANAP'lı, DYP'li eski bakan kayıyor, harmanla onları, biraz yalaka işadami ekle, iki tutam Alevi serp, koy vitrine.
- **"Değiştik" mi diyeyim yani?**
- Değiştik de tabii... Ben mesela, AKP'yi değiştirdim, Ak yaptım, çok faydasını gördüm... Sen de DTP'yi değiştir, DPT yap onu... Hem, Anayasa Mahkemesi kapatmaya kalktığında, "Ben Devlet Planlama Teşkilatı'yım, DTP'yle alakam yok" dersin... Hem de, senin adına da uyumlu olur, Kürt'sün ama soyadın Türk, onun gibi... Bi taşla, iki kuş, çaktın köfteyi?
- **Köfte mi?**
- Açılım yap, açılım, açıl biraz... Mesela Köksal Toptan gibi birini Grup Başkan Vekili yap, vereyim altına trilyonluk arabayı, gezsün, sen de yap bu arada ne yapacaksın... İş bitince alırsın onu, yerine koyarsın Emine Ayna'yı filan... Acele etme, usul usul, iki ileri bir geri.
- **?????**
- Bak bunca yıldır siyaset yapıyorsun, daha bir defa bile camiden çıkarken

daha bir defa bile camiden çıkarken görmedim seni... Ne namaz kılıyorsun, ne takke takıyorsun... E millet niye oy versin sana canım kardeşim? Hazır önümüz ramazan, söyle Diyarbakır Belediye Başkanı'na, 10-15 bin kişilik iftar çadırı kursun. Bulamazsa, telefon edeyim Kadir abi göndersin... Süryanileri falan çağır. Yanına otur. Poz ver. Nabza göre şerbet pozu... Ama dikkat et, iftar topu atırma, İstanbul'da, Ankara'da iyi gidiyor da, Diyarbakır'da yanlış anlaşılır.

- **Çatışma çıktı zannederler!**
- Aferin, öğrenmeye başladın bile... Ergenekon'a destek veriyorsun, güzel, Fener'e de omuz ver biraz... Hayır işine gir. Deniz Kandili mi dersin, Kandil Feneri mi, kurdur öyle bi şey, makama-bulgur dağıt. Ben talimat veririm, Şeş'ten yayınlanmaz. Kömür işine karışmak yok ama! Dağdan gelip bağdakini kovmaya kalkma.
- **Garip gureba da diyeyim mi?**
- Fakir fukara da, garip gurebanın patenti benim... Sırnın da kulağını çek, öyle janti janti gezmesin; millet kendi kışında don olmadığını fark ediyor, olmuyor.
- **Uyandırma kerizi diyosun yani!**
- Aynen... CHP'nin dolduruşuna gelip, dokunulmazlık işine de bulaşma sakın... Ben sana dokunmayayım, sen bana dokunma... Kürtçesini bilmiyorum ama, İngilizcesi win-win.
- **Çözülür mü böylece sorun?**
- Oo-hooo! Biz ne sorunlar çözdük böyle... Baksana biz 7 senede nerden nereye geldik, siz 77 senedir arpa boyu yol bile gidemediniz bu kafayla... Bırakın karda dağda dolaşmayı artık, romatizma olacaksınız... Gel sen beni dinle, al çoluğu çocuğu, vereyim benim uçağı, Rixos'ta da villa ayarlayayım, git kafanı dinle. Açılım büfe.
- **Açılım büfe mi?**
- Amaan anla işte, dilimiz takıldı bu açılım lafına, açık büfe yani... Gözün gönülün açıtır. Okey mi, arayayım mı Fettah'ı?



Portmanto...

ASLINDA Başbakan, DTP ile görüşmeyi portmanto kılığında da yapabiliirdi.

Gerçi kendisinin açıkladığı gibi **Başbakan** olarak değil de **"AKP Genel Başkanı"** sıfatıyla yapması da iyi bir şey...

Ama televizyon gösterince kim olduğu belli oldu.

Oysa **Ahmet Türk** soracaktı:

"Sen kimsiniz?.."

"Portmanto..."

"Eme bizim görüşmemiz Beşbeken ileydi, hadi o olmadı AKP Genel Başkanı olarak olsun dedik. Pırt mentö ile görüşme nasıl olur?.."

★

Olur...

Çünkü; terör örgütüne hiçbir zaman **"terör örgütü"** demeyen... Türk askerini **işgalci, PKK** militanlarını **"gerilla"**... Devlete kurşun sıkarken ölenleri **"şehit"** sayanlarla **"Başbakan"** kimliği ile görüşseydi biraz ayıp olacaktı.

Şimdi ayıp olmadı mı?..

Herkes bilmiyor mu bu görüşme aslında **PKK** ile yapılıyor...

Yoksa niye **Başbakan** durup dururken **"Şimdi ben Başbakan olmaktan çıkıyorum, AKP Genel Başkanı oluyorum"** desin?..

İyi bir şey oluyorsa **"Başbakan"** olarak kalmakta ne sakınca vardı?..

Enteresan günlerdir bu günler...

Artık herkes biliyor ki **ABD** ile **İsrail** bölgede bir Kürt devleti istiyor. Özellikle **İrak**'tan çekilen **ABD**'nin, petrol kuyularının başındaki o ileri karakola gereksinimi var...

Bunun ilk adımları çoktan atıldı, bayrağı, ordusu, meclisi, başkenti ile Kürt devletinin nüvesi hazır, sıra genişletmekte...

İşte görevlendirilmiş **aktörleri** izliyorsunuz siz...

Bu nedenle de amaçlar-niyetler-kimlikler gizli...

Diyelim ki **DTP**, sanki **PKK** ile ilişkisi yokmuş gibi duruyor... Dışarıyı yöneten **Apo** hapisteymiş gibi orada oturuyor...

Olanların adı **"açılım"** ama kimse içinde ne olduğunu bilmiyor...

Başbakan da zaten **"Başbakan"** değilmiş gibi yapıyor...

Neden?..

★

Ben böyle **Başbakan** olarak kalmak için yırtılan, ama kendiliğinden **"Ben şimdi Genel Başkan oldum..."** diyeni ilk kez görüyorum...

"Başbakan"lık sıfatına uymayan-yakışmayan-sakıncalı ne var?..

Ne?..

Başbakan milletin adını koysun



Başbakan Erdoğan, Kürt açılımına tepki gelince yeniden "Tek millet" demeye başladı. Hatırlayalım; 2007 seçimlerinden önce de Türkiye'nin batı bölgelerinde "Tek millet, tek vatan, tek devlet, tek bayrak!" biçiminde afişler astırılmıştı.

Her şeye karşın; **Sayın Erdoğan**'ın yeniden millet kavramına dönmesini olumlu buluyorum. Şimdi tam da o kritik noktaya geldik: Bu millet hangi millettir?

-İngiliz milleti mi. Amerikan milleti mi, Fransız milleti mi yoksa Türk milleti mi?

Başbakan Erdoğan kendi doğduğu yer olan **Potamya**'daki halka sorsun. "Siz hangi millettensiniz?" diye...

Gelecek cevap yüzde 99 "Biz Türk'üz." olacaktır. Adına **Potamya** da deseniz, **Güneysu**'da deseniz oradaki vatandaşlarımız Türk'tür. Ve **Başbakan Tayyip Erdoğan** da Türktür.

Eğer Rizellilerin vereceği cevap yetersiz ise gidip Kasımpaşalılara sorunlar. Kasımpaşa'dan da yüzde 99 oranında "Biz Türküz." cevabı çıkacaktır.

Bu ülkenin adı Türkiye; bu devletin adı Türkiye Cumhuriyeti ise ikisinin temelinde de onu kuran milletin adı vardır: **Türk milleti...**

AVRUPA ÖRNEĞİ

Başbakan Erdoğan'a akıl veren Fethullahçı -liberal ekip, Avrupa devletlerini yaratan gerçeği inatla görmezden geliyorlar. Avrupa devletleri, tek millet temeline dayanan devletlerdir. O tek yapı içinde etnik gruplar elbette vardır ama o yapılar millet olarak gösterilmezler, onlara milli kimlik verilmez. Tam aksine; millet içindeki etnik gruplar eğitimin ve ekonominin birleştirici gücüyle asimile edilirler. Fransız Krallığı içinde "Kelt-Bretonlar, Basklar, Burgundlar, Provanslar" gibi etnik yapılar vardı ama bunlar eritilip Fransız milleti yaratıldı. ABD'de durum oraya gitmektedir. ABD milletine de "AMERİKAN" denilir. 250'den fazla etnik grubun yaşadığı Amerika'da, en büyük grubu oluşturan İspanyol kökenlilere ABD'de resmi düzlemde hiçbir özel hak verilmemiştir. Yöneten; "Be-yaz-Anglosakson-protestan" grubudur. Bu grubun egemenliğine yönelik bir tehlikeye Amerikan hükümetinin asla izin vermeyeceğini **Zbigniew Brzezinski** dile getirmektedir.(Bu konunun ayrıntıları için şu kitabımızın

Kimlik Tartışmaları bölümünü inceleyiniz: **Yabancı Kaynaklara Göre TÜRK KİMLİĞİ**)

Türkiye'de ise nüfusun yüzde 85'ini oluşturan Türk milleti; etnik bir grupmuş gibi gösterilmek istenmektedir. Türk, bu ülkede yüksek çoğunluğu oluşturan kurucu kimliktir. **Kurucu kimliği, temel kimliği, üst kimliği oluşturan Türk'ü**, etnik bir grupla aynı sraya sokmak; öbür etnik yapıları (Ve binliçli biçimde de Kürtleri) Türk'ün seviyesine çıkartarak ona Türk'ten hak isteme ve kopma hakkı vermek gayesini taşır.

Modern devletlerde coğrafi anlamda federalizm olsa da asla etnik federalizm olmamıştır ve olanlar da çökmüştür. Etnik federalizmin sonunun iç çatışma ve çöküş olduğunu **Başbakan Erdoğan**'a kim anlatacak acaba? Demokratikleşmeyi; ayrışmaya çevirmemek için **Başbakan Erdoğan**'ı doğru bilgi edinmeye davet ediyorum.

ABD'deki veya Almanya'daki federasyonlar etnik olmaktan çok coğrafi nitelik taşır.

BAHÇELİ'Yİ CİDDİYE ALIN

Dünkü yazımda hükümete, Afganistan-NATO modelini önermiştim. Önce güvenliği temin etmeye dayalı buradaki model, hükümetin Batılı ülkelerle görüşmesinde de elini kuvvetlendirebilir... Yok bu yol tutulmaz da Türkiye'nin çözümlmesine yol açacak uygulamalar başlatılırsa; ortalık karışır.

Türkiye'deki iki büyük siyasi gelenek vardır: CHP ve MHP çizgileri... Ülkemizin geleceğini ilgilendiren kararlar verilirken bu çizgiler elbette karşı görüşlerini ortaya koyacaklardır.

MHP Lideri Bahçeli cumartesi günkü konuşmasında; "Hepsinin bileğini tek başımıza bükürüz, bunların hakından tek başımıza geliriz. Biz büyük Türk milletiyiz. Ne oyuna geliriz ne oyun oynatırız." derken, Kürt açılımı konusunda hükümeti uyarıyordu.

Bu konuşma gösteriyor ki AKP kurmayları, biz şu kadar oy aldık, istediğimizi yaparız derlerse; ortaya çıkacak manzara çok kötü olacaktır.

Şimdi yeniden soruyorum AKP kurmaylarına: Attığınız taş ırkıttüğünüz kurbağaya değdi mi? Ve **Başbakan Erdoğan** neden kendisini bağladı: "Neye mal olursa olsun..." diyerek...

Bilinmelidir ki "Hatadan dönmek de bir erdemdir."

GENEL Kurmay Başkanı Org. İlker Başbuğ, Zafer haftası dolayısıyla Genel Kurmay internet sitesinden yaptığı açıklamada Türkiye cumhuriyeti Anayasasının özünü hatırlatarak; **"Türkiye Cumhuriyeti devleti, ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir"** değişmez maddesine vurgu yaparak ulus devlet ve üniter devlet konusundan Türk silahlı kuvvetlerinin taraf olduğunu ilan etmiştir. Terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü, ancak bunun ekonomik ve diğer şartlarının yerine getirilmesinde, dış ilişkilerin düzenlenmesinde siyasi iktidarın gerekli tedbiri almasının gerektiğini vurgulamıştır.

Ayrıca **"kültürel ayrılıkların etnik kimliklere bürünmesinin siyasal güç haline gelmesinin de mümkün olmadığını buna Anayasanın müsaade etmediğini"** ifade etmiştir.

GÖNLÜMÜZE SU SERPTİ

Genel Kurmay başkanının bu bildirişi, Türkiye Cumhuriyeti devletini sevenlerin, Türkiye'nin parçalanmasını istemeyenlerin, Türkiye'nin millet olarak da bölünmesini iste-



KUS BAKIŞI

Dr. SEYFİ ŞAHİN

Genelkurmay'dan Uyarı!...

meyenlerin yüreğine su serpmiş, devletin geleceği hakkındaki tereddütleri biraz olsun izale olmuştur. Genel kurmay bu bildirişi ile belli merkezlere gerekli ikazı yapmış bu devletin varlığı ve birliği için taraf olduğunu ilan etmiştir.

BİLDİRİYE TEPKİLER

Bu bildiriden sonra Türkiye'yi yıkmak, bölmek, Türk milletini yok etmek isteyen, ne kadar etnik bölücüler, Türk milletinden intikam almak isteyen Ermeni ve Rum dönemleri, kendini Türk saymayan azınlık çocukları, dış düşmanlar yani özellikle AB ve ABD'nin bazı yetkili Türk düşmanları varsa hepsi birden telaşa kapılıp saldırıya geçeceklerdir. Çünkü bu bildiri Türk Milletinin moralini yükseltmiş, Düşmanın

moralini bozmuştur. Şimdiden bazı televizyonları ele geçirmiş azınlık teşkilatları mensupları, adı Ahmet, Mehmet v.s. olan Ermeni suratlı soysuzlar, yazar, çizimler büyük bir telaşla Türkiye'nin kuruluşunu ulus devlet yapını tartışarak, Müslüman olmadıkları halde İslam'ı istismar ederek, bu milletin inancı ile milliyetini tartışarak Türkiye'de azınlıkların varlığını öne çıkarmaya, azınlık yaratmaya bundan da çıkar sağlamaya çalışmaktadırlar. Tahmin ediyorum ki, Türkiye'yi bölmeye yönelik olduğuna bilinen ve bir azınlık ırkçılığı planı olduğu kesin olarak belli olan, bir milli kimlik yaratarak devletin milleti ile bölünmezliğini tehlikeye atan, bunun dış kaynakları Barzani çetesi

tarafından da hararetle desteklenen bir girişim olan "Kürt açılımı" projesini destekleyen iç ve dış kaynaklar hemen bir bildiri ile bu açıklamayı etkisiz hale getirmeye çalışacaklardır.

BAZI KURUMLAR TARTIŞILMALIDIR

Bu bildiri ile bizim daha önce ileri sürdüğümüz, hükümetin Kürt açılımı diye ortaya çıkması, İçişler bakanının bölücü olduğu şüpheli bazı kurumlarla işbirliğine girmesi, şimdiki başbakan ve hükümetin meşruiyetini tartışılır hale getirmiştir. Ayrıca DTP'nin TBMM içinde yer alması, Buna Türk silahlı kuvvetlerinin karşı koyup hiçbir TBMM toplantısına katılmaması, DTP'nin açıkça ırkçılık ve bölücülük yapıp buna karşı savcılığın ve Anayasa mahkemesinin sessiz kalması da Anayasaya göre bu kurumların varlığını tartışılır hale getirmiştir. Sonuç olarak Türkiye cumhuriyeti devleti elbette kendini koruyacak ve yaşatacak tedbirleri almak bu konuda refleksini ortaya koymak zorundadır. Çürüyen ve zararlı hale gelen uzuvlarını elbette tamir etmelidir. Önce beynini.





YILDIRAY ÇİÇEK

www.yildiraycicek.com

Bölücülüğü "Açılımlar" Körükleyiyor



AKP'NİN "Kürt açılımı" Türkiye'de daha uygulamaya geçmeden bölünmeyi ve ayrışmayı beraberinde getirmiştir. Bu süreçte etnik ırkçılık körüklendiği gibi, artık herkes herkesin etnik kimliğini sorgulamaya başlamıştır. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın sürekli 36 etnik köken vurgusu yapması, Türk milletinin birlik ve beraberliği için adeta dinamit olmuştur. "Kürt açılımı" başlatarak etnik bölücülüğe iştah açan AKP'ye **"biz de dilimizi isteriz, biz de televizyonumuzu isteriz, biz de açılım isteriz"** şeklinde talepler gelmeye başlamıştır.

Bu, Türkiye'nin bölünmesine doğru ilerleyen süreci işaret etmektedir. AKP hala hiçbir uyarıyı dikkate almadan, siyasi ukalalıkla hala yangına körükleymektedir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ana kimliği, üst kimliği Türklük günümüzde her türlü saldırıya uğrarken başka etnik unsurlara bölücülük misyonu verilmesiyle...

kavgasını körüklemeye doğru gitmektedir.

Buna en iyi örnek futbol sahalarında oluşan atmosferlerdir. Doğu'nun bir takımı batıya, batının bir takımı doğuya gittiğinde meydana gelen kavgalar, atılan sloganlar AKP'nin **"açılım"** sevdasının Türkiye'yi ne hale getirdiğini göstermektedir.

Bursa-Diyarbakır arasında oynanan maçta meydana gelen olaylar AKP'nin bir eseridir. AKP'nin şımarttığı bölücüler, Diyarbakırspor taraftarları arasına sızarak bölücü pankartlar ve bölücü paçavralar sallayarak, Bursa gibi duyarlı bir şehrin taraftarlarını tahrik etmeye çalışmışlar ve bunda kısmen de başarılı olmuşlardır. Allah'tan olaylar çok büyümeden önlenmiştir. Ama bu kıvılcımın Türkiye'de büyük ateşler çıkaracak boyutta olduğu herkes anlamalıdır.

Bölücüler yüzünden Diyarbakırspor'a da bölücü muamelesi yapılmaması gerektiğine dair Türkiye'deki tüm sağlıklı kişilerin ve kurumların açıklama yapması ve Diyarbakır'ın da Türkiye'nin bir parçası olduğu vurgusu ön plana çıkarılmıştır.

Bölücüler yüzünden Diyarbakırspor'a da bölücü muamelesi yapılmaması gerektiğine dair Türkiye'deki tüm sağlıklı kişilerin ve kurumların açıklama yapması ve Diyarbakır'ın da Türkiye'nin bir parçası olduğu vurgusu ön plana çıkarılmıştır.

"Ne mutlu Türküm diyene" deme, **"Türküm"** deme diye Avrupa'dan gelen talimatları kendi zihniyetleri de kabul ettiği için uygulamaya çalışan AKP iktidarı, başka etnik kökenleri de **"kimliğini açıkla, neysen onu söyle"** diye tahrik etmektedir.

Bir de utanmadan, sıkılmadan miting meydanlarına, kürsülere çıkıp **"Tek millet, tek vatan, tek bayrak, tek dil"** nutukları atabiliyorlar. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle ikiye bölünmüş iktidar kesinlikle görülmemiş, görülmesi de mümkün değildir.

Türk olmadıklarını her fırsatta dile getiren iktidar mensupları, Türklük kimliğine niçin bu kadar alerji besliyorlar anlamak mümkün değildir. Bu alerji bugünün meselesi değil, bunları bildik bileli hep aynı alerji ile Türk siyasetinde yer edindiler.

Türk Milleti çok büyük bir hoşgörü içinde, Gürcü olan, Arap olan bir aileyi tek başına iktidar koltuğuna oturtup kendini yönetme fırsatı tanımıştır. **Ama onlar bu hoşgörüyü Türk milletinin milli kimliğini ortadan kaldırmak için kullanmaktalar.**

Türk milletini sanki bunlara Türkiye'yi 36'ya ayırsın diye iktidar yapmış gibi, sürekli 36 etnik kökenden, mozaikten bahsederek bölücülük zeminini oluşturuyorlar.

Bölücülük AKP iktidarı sayesinde moda olmuş, Türklüğü savunmak ise cezalandırılmak için neden olmuştur. AKP iktidarının en basit özeti budur.

AKP'nin bu tutumu sebebiyle Türkiye ayrışmayı ve kardeş

Bölücüler yüzünden Diyarbakırspor'a da bölücü muamelesi yapılmaması gerektiğine dair Türkiye'deki tüm sağlıklı kişilerin ve kurumların açıklama yapması ve Diyarbakır'ın da Türkiye'nin bir parçası olduğu vurgusu ön plana çıkarılmıştır.

Fakat birileri hala tahrik peşinde açıklamalar yapmaktadır. Bunlardan birisi de olay günü masum ve mazlum açıklamalar yapan ve dili şimdi çözülen Diyarbakırspor Başkanı Çetin Sümer'dir.

Amerika'nın Sesi Radyosu'na Kürtçe konuşan Diyarbakırspor Başkanı Çetin Sümer konuşmasında **"Biz Devlet takımı değiliz, Diyarbakır'ın ve Kürt Milleti'nin takımı"** diyerek aslında tahrik için kimlerin kullanıldığını göstermiştir. Bu açıklamaları yaparken halkı tahrik etmenin ne manası var.

Türkiye'nin birçok yerinde futbol maçı oynayacak Diyarbakırspor'a kötü muamele yapılmasının önü neden açılmak isteniyor?

"Kürdistan'dan gelen haberler bizi mutlu ediyor" diyenlerin yönettiği Türkiye'de, Diyarbakırspor'u **"Kürt milletinin takımı"** diye tanıtanların olması da gayet doğaldır.

Bu ve benzeri her bölücülük AKP'nin eseridir. AKP'nin üstlendiği misyon Türkiye'nin bütünlüğüne beladır.

Meydanlarda, sokaklarda, futbol sahalarda, televizyon ekranlarında etnik tartışmalar, Türkiye'yi bölmek için başlatılan senaryonun propaganda oyunudur. Sağduyu Türkiye'ye hâkim olmalı ve oynanan bu karanlık oyunları görülmelidir.

Sadece AKP'nin yapmaya çalıştıklarını ve bunlar karşısında MHP'nin uyarılarını takip edenler bile Türkiye'de oynamak istenenleri göreceklerdir.



Altan

KILIÇ

altankilic@tmail.com

UFUK TURU

Tarzan güç durumunda aslan beklemede!

"Açılımın" Erdoğan- AKP için, daha vahimi ülke için nasıl bir "açmaz" olduğunu, dünkü yazımda anlatmaya çalıştım. Başbakan'ın danışmanı Ömer Çelik, Erdoğan'ın "kızını çizgi- lerinin" "çözüm-süzlük" olduğunu söylüyor... Günün manşeti şu imiş... "Bugünkü statü de- ğişecek, demokratikleşme devam edecektir... Türkiye'nin son yıllarda yaşadığı tecrübelerle, bir adım atılması konusunda toplumsal muta- bakata ulaşılmış, toplumdaki bir irade oluşmuş. Ve bir momentum yakalanmış."

Momentum-irade

Sorular, hangi toplumsal irade, hangi toplumsal "mutabakat" ve asıl "Kimlerin kim- lerle mutabakatı..." Şu sırada, irade de, üstün- lük de Apo'nun -eşkiyanın DTP'nin, bölücü- lerin- elinde; "Mutabakat" onlarla mı? AKP Hükümeti, Apo'nun yol haritasını bekledi... Emine Ayna'nın DTP'nin, sözlerinden -eylem- lerinden- "Eruh Şemdinli" zafer şenliklerinden ve aynı sırada terörün kentlerde de devam etmesinden rahatsız! "Tekereğe çomak soku- yorlar" diye... Ancak asıl gerçekler ve tehlike bunlar ve bölücülerin "iradesi". En önemlisi, Apo'nun "yol haritası" ortadayken, Hükü- metin "yol haritası" sağduyulu "Türkleri" ve azgın "Kürtleri" tatmin etmeyecek... Açılım, Beşir Atalay'ın nafile turları, "minik serçe"nin şarkıları gibi, "hamamda, nahış sedalar" olarak kalacak.

Reel dünya

Reel dünya, Erdoğan'ın dünyasından çok farklı. Orada gerçekler, Apo-PKK bir yanda şehit yakınlarının dinmez acıları öte yanda... Yalalarının hangi "taraf"ta kimden yana ol- dukları malûm, ama Erdoğan hangi yanda, hangi "taraf"ta?

Abdullah Gül ve Erdoğan "çözümü", Nor- şin-Potamya diyorlar. Dağlardan "Ne mutlu Türkün diyene" sözlerinin silinmesinde ve Apo'nun "modeli" ile örtüşen "Anayasa de- ğişikliğinde", Türklüğün silinmesinde anyorlar!

Mustafa Muğlalı

Bu gafletin son örneği, AKP Van Milletve- liliği bir ara Türk milli eğitimini emanet edildi-

Bu gafletin son örneği, AKP Van Milletve- liliği bir ara Türk milli eğitimini emanet edildi- ği- Hüseyin Çelik, Van'da, Özalp ilçesindeki "Mustafa Muğlalı Kışlasının" adının değiştiril- mesini talep ediyor... Bölge halkını rahatsız ediyormuş... Kışlanın karşısına bölücülüğün öncülerinden, 33 eşkiya için anıt dikilmeli ve onlara ağıt yakan PKK türkcüsü Ahmet Kaya sağ olmalı da bu günleri görmeliymiş!

Rahmetli Mustafa Muğlalı Paşa, DP(Demokrat Parti) döneminde, gene böylesi- ne bir "Kürt Popülizmi" akımına kurban edil- mişti... Ama Paşaya garaz, sadece Özalp ilçe- sindeki olaydan dolayı değil. Bunların asıl takıntıları; rahmetli Paşa, Menemen'de Asteğ- men Kubilay'ı şehit eden yobazları, muhakeme ettikten sonra idama mahkûm eden Mahkemenin başkanıydı!

Dış boyut

Gözden kaçıyor, "açılımda" başka bir boyut "dış mutabakat" ve dış irade var. ABD Irak'tan çekilirken, kendi öz çıkarları, petrol kuyularını sağlama almak için, bir taraftan PKK'lılarla temas edip, onları -şimdilik- pasifize etmeye çalış- tıyor ve Erdoğan'ın "açılımını" destekliyor.

Usta gazeteci Fikret Bila, önce Erdoğan'ın "üç ayda" bitirmek zamanlamasına dikkati çe- kiyor... ABD'nin acelesi var da onun için! Bila diyor ki; "Ankara'nın Ermenistan, Kürt sorunu ve azınlıkların dini talepleriyle ilgili çalışmalarını neredeyse eşzamanlı bir biçimde hızlandı... Ankara'nın hızlanmasıyla ABD Başkanı Bar- rack Obama'nın, Ankara ziyareti arasında göz- le görülür bir paralellik var."

Bu talepler neler? "Kürt sorununa çözüm bulun, Ermenistan'la sorunları çözün... Heybe- liada Ruhban Okulu'nu açın." AKP Hükümeti de bu üç konuyu, hızla gündeme taşıdı ve hızla girişimlerde bulundu. Kısacası "AKP açılımı" aslında Obama'nın ve bununla eş zamanda, Karayılan'ın, sonra Apo'nun iradeleriyle başla- dı "momentum" kazandı!

Şimdi Tarzan güç durumda; acelesi olan ABD'ye yetişmek gerekiyor! "Momentumu" kaçırmamak gerek!

Daha da önemlisi, "Yol haritası", Apo'nun "Haritası-modeli" ile kısmen de olsa örtüşse bir türlü, örtüşmese, bölücü Kürtleri tatmin et-meyecek... Havada "hamamda" kalacak. Tar- zan, çılgınlık atarak daldan dala sıçrarken "as- lan" bekliyor!

FERİT MELEN: Van denince aklıma hep, hakikaten "anı-şanlı" Vanlı fakat "Türk", eski Başbakanlardan rahmetli Ferit Melen gelir... Maiyetinde bulunmakta onur duyduğum Melen, hem Kürt asılların Cumhuriyet Tür- kiye'sinin, en yüksek mertebelerine gel-melerinin, hem de onların bu vatana sadakat- lerinin timsali idi. Rahmetle anıyorum!



Kürt Ahmet'ten timsahın gözyaşları

ŞU karşılama kepazeliğinden sonra DTP Genel Başkanı Kürt Ahmet bakınız neler söylüyor:

"Eğer Türkiye kamuoyunda oluşan tepkileri önemsemesek, sürecin önünü tıkazır...

Bu gelişme ne zaferdir, ne kahramanlıktır. Tabii ki halkımız olaya duygusal yaklaşıyor. Ancağ, bugün duygularımızı bir kenara bırakarak aklımızla hareket etmeliyiz.

Omuzlarımızdaki yükü, demokratik ortamı sağlayacak sorumluluk duygusuyla taşımak zorundayız. Türkiye halkıyla empati yapmalıyız."

Kürt Ahmet, çevir kazı yanmasını yapıyor!..

Kepazelikten sonra günah çıkarmaya çalışıyor timsahın gözyaşlarını döküyor!..



Mehmet TÜRKER

★★★

Kürt Ahmet'e sormak lazım:
Arkadaş, sen o partinin genel başkanı değil misin?..

Oraya o kalabalıklar gökten zembille mi indi, senin partin mi topladı?..

PKK'lı teröristler kahramanlar gibi senin partinin otobüslerinin üzerine çıkıp kışkırtıcılık yapmadı mı?..

Sen de otobüsün üzerinde onlarla beraber kışkırtıcılığın bir parçası olmadın mı?..

Başkanlıktaki eşin Ayna Emine en önde şov yapıyor muydu?..

Gittiğiniz yerlerde havi fişekleri cinler mi patlattı?..

Diyarbakır'da sahneyi kim kurdu, organizasyonu kim yaptı, paraları kim verdi?..

Sen o partinin genel başkanı mısın, müstahdemi mi?..

Yoksa partide hakimiyetini mi kaybettin?..

★★★

Kürt Ahmet, sorumluluktan, empati yapmaktan söz ediyor!..

Sorumluysa, böyle bir tahrike geçit vermesi gerektirdi!..

Ama ipler onun değil, PKK'nın elinde!..

Başkanlıktaki eş Ayna Emine gayet mutlu,

Başkanlıktaki eş Ayna Emine gayet mutlu, Kürt Ahmet de rol yapıyor!..
"Duygusal" diyorlar!..
Ne duygusallığı?..
Bal gibi zafer gösterileri, bal gibi kışkırtma!..
Kürt Ahmet kimi kandırmaya, kimi uyutmaya çalışıyor?..

Hukuk devleti mi çadır devleti mi?

Çankaya'nın 11'incisi gösterilerden rahatsız olmuş, "Provokatif hareketler" diyor!..

Vay canına, demek öyle!..

Peki kim şımarttı bunları?..

Bu şovlara, bu kışkırtıcı gösterilere kim, kimler zemin hazırladı?..

Cumhuriyet Savcısı, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı silâhlı saldırılar yapanların ayağına kadar nasıl gitti?..

Savcı kimseye sormadan kendi kendine mi karar verdi de helikoptere atlayıp Habur'a uçtu?..

Yargıç kimseden emir almaz, yargı bağımsızdır, falan filân!..

Öyleyse, yargıç da düşündü taşıdı, "Şimdi gitmezsem açılıma ve teröristlere karşı ayıp olur" dedi ve o da taksici çağırır gibi bir helikopter çağırıp mahkemeyi Habur'a taşıdı?..

★★★

Aynı şeyleri Kasımpaşalı Başbakan da söyledi, "şov" filân dedi!..

Bırak şimdi şovu da, şu savcı ile yargıç teröristlerin ayağına nasıl gitti sen ona bak!..

Çankaya'nın 11'incisi ve Kasımpaşalı Başbakan eğer samimiyse, yargının PKK'lıların ayağına nasıl taşındığını, PKK'lıların pişmanlık yasasından yararlanmak istememelerine rağmen, pişmanlıktan nasıl yararlandıklarını ve bunların kimlerin talimatıyla gerçekleştiğini bulup ortaya çıkarsınlar!..

Ama yapmazlar, yapamazlar!..

Çünkü böyle bir skandal onlardan habersiz gerçekleşemez!..

Türkiye bir hukuk devleti mi, yoksa çadır devleti mi?..

Bu durumda, görev Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na düşüyor!..

Eğer onlar da hesap soramazlarsa, bu iş bitmiştir, koyverin gitsin!..

e-mail: mturker@sozcum.com

ABD'de mide bulandıran yemek!..



Ertuğrul Apakan

Türkiye BM Daimi Temsilcisi Apakan'ın sıradan din adamı statüsündeki Fener Rum papazını özel bir davet vererek onurlandırması kafa karıştırdı

LOZAN Antlaşması'na göre Fatih Kaymakamlığı'na bağlı sıradan bir din adamı statüsündeki Fener Papazı Bartholomeos'a ekümeniklik iddiasına rağmen onuruna büyükelçilik konutunda yemek verilmesi büyük tepki çekti.

Müftüye de yemek verir mi?

ABD Başkanı Obama ile görüşmeden önce Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Nabi Şensoy'la da görüşen Bartholomeos'a yapılan özel muamele, "Fatih Müftüsü gelse onuruna yemek verir misiniz?" yorumlarına yol açtı. ► **9'da**



Barto, Washington
Büyükelçisi Nabi
Şensoy'la da görüştü.

Lozan'a göre sıradan bir kilise papazı

LOZAN Anlaşması'na göre patrikhane dini kurum statüsünde ve sadece İstanbul'daki Ortodoks cemaatin dini işlerine bakma konusunda yetkili. Statü olarak Fatih Kaymakamlığı'na bağlı olan patrikhanenin durumu, Lozan Anlaşmasının 38-44. maddelerinde belirtiliyor. Papaz bu maddeleri de açıkça çığnıyor. ► 9'da



Papaz Barto onuruna büyükelçiden yemek

BM Temsilcimiz Apakan, Lozan Antlaşması'na göre Fatih Kaymakamlığı'na bağlı sıradan din adamı statüsünde olan Bartholomeos onuruna yemek verdi

SümeYra YILMAZ

Lozan Antlaşması'na göre dini bir kurum statüsünde olan Fener Kilisesi'nin papazı Bartholomeos'un ABD'deki fi-tne turunda devlet başkanları gibi ağırlandı. Bu da yetmezmiş gibi büyükelçilikte onuruna yemek verildi. Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Nabi Şensoy, Bartholomeos ile görüştü. Bartholomeos, çeşitli temaslarda bulunmak üzere yerel saatle önceki gece Washington'a geldikten sonra, ilk görüşmesini Büyükelçi Nabi Şensoy ile yaptı.

Nezaket ziyaretiymiş

Büyükelçi Şensoy'un Patrik Bartholomeos'u büyükelçilik binasının kapısında karşılamasının ardından, görüşmeye geçildi. Nezaket ziyareti niteliği taşıyan görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Görüşmenin



N. Apakan

başında basın mensuplarının kısa süre görüntü almasına izin verildi, açıklama yapılmadı. ABD Başkanı Barack Obama ile görüşecek olan Barto, ardından Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ertuğrul Apakan da Fener Rum Kilisesi papazı Bartholomeos onuruna New York'ta büyükelçilik konutunda hafta sonunda bir yemek verdi.

Talepler yerine getiriliyor

Ekümenik iddiasındaki papaza ABD'de verilen yemek, büyük tepki topladı. CHP Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk, ABD Başkanı Barack Obama'nın Türkiye'den yapmasını istediği bütün taleplerin birer birer yerine getirildiğine dikkat çekerek, Bartholomeos'un temaslarna bu açıdan bakılması gerektiğini belirtti. Kaygılarının, bu süreç içinde somutlaştığını vurgulayan Köktürk, "AKP, Türkiye'yi kuruluş felsefesinden hızla uzaklaştırıyor. Lozan'ı kabul etmeyen hedeflerin Türkiye'ye dayatmak istedikleri hedefler ödünlerle hayata geçiriliyor. Ulusal onurumuza, ulusal çıkarlarımıza bağdaşma-



Fener kilisesi papazı Bartholomeos, ABD Başkanı Obama'yla bir araya gelmeden önce Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Şensoy ile görüştü.

yan her türlü gelişmeye karşı Türk halkının ciddi bir karşı duruşu olacaktır" dedi.

Sinsi planların bir parçası

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Hazım Zeki Sergi de, Bartholomeos'a ABD'de gösterilen özel ilginin Türkiye üzerinde oynanan oyunların bir parçası olduğunu söyledi. Bartholomeos'a uygulanan özel muameleye tepki gösteren Sergi, şunları kaydetti: "Ülke üzerindeki bu sinsi planlar merhale merhale sürdürülüyor. Türk halkına da yavaş yavaş bunları alıştırıyorlar. Ekümenik iddiasını millete hazmettirme süreci işliyor. Bu konuda tüm yetkilileri uyarıyoruz."

Öte yandan Fener Rum Kilisesi Papazı Bartholomeos, Washington Post gazetesine, kendini öven haberler yaptırdı. Gazete 'çevre lobicisi' olarak tanıttığı Barto'yu 'ekümenik' ilan etti.

Obama'dan papaza tam destek!

ABD Başkanı Barack Obama, Fener papazı Bartholomeos ile Beyaz Saray'da bir görüşme yaptı. Beyaz Saray'dan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Başkan Obama, küresel konuma sahip bir lider olan 'Ekümenik' Patrik'in misyonuna ve İstanbul'daki Heybela'da Ruhban Okulu'nun yeniden açılmasına olan desteğimizi pekiştirdi" ifadesi kullanıldı.

Lozan Antlaşması'nı açıkça çığnıyor

Fener Rum Kilisesi Papazı Bartholomeos, her gittiği yere de ekümenik sıfatını kullanarak gidiyor. Bizim hukukumuzda göre papaz, Fatih Kaymakamlığı'na bağlı sıradan bir devlet memuru. Devlet memurları buldukları yeri izinsiz terk edemez. Ama Barto, kimseyi takmadan geziyor. ABD'yi adeta ayak yolu yaptı. Lozan'a göre patrikhane dini bir kurum statüsünde. Ve sadece İstanbul'daki Ortodoks cemaatin dini işlerine bakacak. Lozan Antlaşmasının 38 ile 44. maddeleri arasında şöyle yazıyor: Patrik Türk vatandaşı olacak. Sen Sino'd'a yani meclislerine Türk vatandaşı olmayan kimse alınmayacak. Hatta adayların Türk hükümetince onaylanması gerekiyor.



BASKENT GÜNLÜĞÜ

Necdet B. Sivaslı

necdetos@mynet.com

Şehidine Sahip
Çık Türkiye...

AKP Hükümeti'nin Kürt açılımı ile ilgili olarak yarattığı tartışma, ayrışma ve kargaşa toplumun her kesiminde sürüyor. Başkent Ankara'da, genellikle gençlerin çoğu, ellerinde broşürler, gazeteler ve pankartlarla bu sürecin tehlikelerine dikkat çekiyorlar. Öyle görünüyor ki, içi boş ve gelecekte Türkiye'yi hangi tehlikelerin içine atacağı belli olmayan bu açılıma tepkiler daha da büyüyecektir.

Kızılay Güvenpark'tan geçerken, bizim de elimize bir broşür tutuşturdular. Çığ gibi büyüyen topluluklar, hemen herkese bu broşürlerden veriyorlardı. Aldık, dikkatlice okuduk. Yazılanlar, görüşlerimizin doğrultusunda olduğu için, bugünkü yazımızı bu broşürdeki görüşlere ayırdık.

"Şehidine Sahip Çık Türkiye" başlığını taşıyan çağrıda adeta isyan havası vardı. AKP Hükümeti, içi boş açılımı ile milleti adeta kamplara bölmeye çalışıyor. Bunu, bu çağırındaki her satırda görebiliyoruz.

KOR HALİNDELER

"Şehidine Sahip Çık Türkiye" başlığı altındaki çağrıya bakınız nelere dikkat çekiliyor:

" ABD'si, AB'si, Rusya'sı, AKP'si, PKK'sı, Yunan'ı, Eremeni'si tek koro olmuş (Kürt açılım) diye tutturuyorlar.

Peki, bizden gerçekten ne istiyorlar? Diyorlar ki (Türkiye, Kürtlere baskı uyguluyor. Haklarını vermiyor.) Öyle mi acaba? Bu ülkede bugüne kadar Türk'e sahip olup da, Kürt'e yasak olan ne var?

Başbakan olabiliyorlar. Cumhurbaşkanı olabiliyorlar. Siyasi parti kurabiliyorlar. Meclis'te yıllardır tonla milletvekilleri var.

Hatta Türk'ün arkasında olmayan büyük güçleri de var. Emperyalizm. Amerikası, Avrupa'sı, Rusyası, Yunanistan'ı, Ermenistan'ı hep arkalarında.

Peki ne için, Büyük Kürdistan'ı kurmak için . Yeni bir proje mi bu, hayır.

Daha Kurtuluş Savaşı dönemimizden bu yana Batılı devletler bir Kürt devleti kurma peşindedir. Bu amaçla Şeyh Sait İsyarı'ndan bu yana

er. Bu amaçla Şeyh Sait İsyarı'ndan bu yana 16 ayaklanma çıkarttılar. Kurtuluş Savaşımız sırasında bile Türk Ordusu'na karşı ayaklandılar.

Yani yeni bir olay değil ki, çok eski bir planla karşı karşıyayız.

Bizden hak değil, yurdumuzu istiyorlar.

Diyorlar ki (Bu yurt Kürtlerin, siz bizim yurdumuzu işgal ettiniz.)

Gerçek mi peki? Elbette de hayır.

Tam tersine Türkler, 1000 yıldır Anadolu'da yerleşen bir halk. Bileceğiz: Bizden istedikleri sadece KüBugün Kürtlerin kendilerine kale gördükleri Diyarbakır bile , bir Türkmen devleti olan Akkoyunlu Devleti'nin başkentiydi. Ama, Kürtlerin bu bölgede Türk'lerden eskisine inanmamızı istiyorlar. İnanacak mıyız, hayır. Yalanlarına dolanlarına inanmayacağız. Tarih ortada, belgeler ortada, Anadolu 1000 yıldır Türk yurdu.

YURDUMUZA SAHİP ÇIKACAĞIZ

" Ama, şunu da bileceğiz: Bizden istedikleri sadece Kürt Devleti kurmak değil. Adı geçen ülkelerin desteği ile Türk'ü Anadolu'dan atmak. Yurdumuza sahip çıkacağız.

Güneydoğu'da bir Kürdistan, Doğu Anadolu'da bir Ermenistan, Karadeniz'de Pontus, İstanbul'da Bizans, İzmir'de Yunan Devleti kurmak.

Yani Sevr'i gerçekleştirmek. "Bölünmekten korkmayın, bırakın paranoyayı" diyorlar. Sevr'i biz mi uyduruyoruz? Sevr'de bu maddeler yok mu? Biz, paronayak değiliz ama, siz bizi uyutmaya çalışıyorsunuz. Ama, uyumayacağız.

(Artık, barışalım bu savaşı bitirelim) diyorlar.

Ne savaşı? Ortada bir savaş değil, bir hainlik, bir kahpelik var. Sana aş veren, iş veren, kız veren, yurt veren Türk'e arkadan saldırmak var. Hainlerle mi barışacağız?

Teröristlerle birlikte mi yaşayacağız?

Elbette hayır. Hainlerden hesap soracağız.

Akan kan dursun mu? Hayır durmasın.

Gerekirse hepimiz kanımızı bu bu yurt için veririz ama hainlerle barışmayız.

Bizden istekleri tecavüzcü ile evlenmemiz. Razi mıyız? Yurdumuza, dilimize, geleneklerimize, mahallelerimize tecavüz eden teröristlerle evlenecek miyiz?

Bu yurdu savunurken, halkını savunurken, karakolunu savunurken, okulunu savunurken, hastanesini savunurken, öldürülen asker, polis, öğretmen, hemşire şehitlerimiz unutacak mıyız? Yurdumuzu düşmana vermeyeceğiz.

Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız.

Öleceğiz ama boyun eğmeyeceğiz."

Son günlerde uluslararası trafik çok hızlandı. Bilmem farkında mısınız ama Almanya, Afganistan'daki birliklerini çekmek için bir takvim saptamaya çalışıyor. Ben bu haberi duyar duymaz tamam bu boşluğu kapatmayı bizden isteyecекler diye aklımdan geçirdim ve ardından pat, Rasmussen efendi Ankara'da.

Bir demec, Türkiye, Afganistan'daki rolünü artırmalı. Tercümesi, kardeşim bize sözünüz var, Afganistan'a asker gönderin. Yani bizim çocuklar terörist peşinde dolaşırken ölmeleri yetmedi şimdi de Afganistan'da bizim yobaz takımının kankaları ile dövüşürken onları kaybedeceğiz, ne garip bir sonuç.

Öte yandan Ermeni diasporası Beyrut'ta bir uluslararası soykırım konferansı düzenliyor. ABD'deki Ermenilerin başı çektiği bu konferanstaki ana konu, Türkiye'den tazminatı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi uluslararası mahkemelere giderek koparma yolları. Tamam, Ermeniler bunlar, istedikleri konferansı düzenlerler

Vatanın bağına düşman dayamış hançerini



Savaş

SÜZAL

ssuzal@verizon.net

ama işin ilgi çeken tarafı bu konferansa ellerinde Türk pasaportu taşıyan bazı isimler de katılıyor. Aslında şimdi isimlerini yazınca hiç şaşırılmayacak ama ben hâlâ bunları kabullenemiyorum. Türk katılımcılar, Taner Akçam, Bilgin Ayata, Seyhan Bayraktar, Uğur Öngör, Ragıp Zarakol. Taner Akçam'ı artık neredeyse Ermeniler okutuyor gibi peki ya ötekiler. Hadi sonuncusunu da biz öteden beri biliyor ve ne olduğunu anlıyoruz

ama ben gene de içime sindiremiyorum. Bari adlarını da Hovanisian veya Akçamyın ya da Zarakolyan falan diye değiştirseleler ya.

Bu arada, gazetelerde bir başka haber dikkatimi çekti. Richard Holbrooke. ABD Başkanı Obama tarafından Afganistan özel temsilciliğine atanan kişi. Hoş bizim cahil Türk basını ABD'ye Dışişleri Bakanı yapmış ya, gene neyse. Efendim kendisi fetva vermiş, yok yok Türkiye Kürt atılımı veya açılımı ile parçalanmaz diye.

Ben kendisini ve yumurtladığı çevherleri, eylemleri yakından tanıdım. Siz bilmezsiniz ama bir ara şu anda Taraf gazetesinin üst kademesinde yer alan Washington'lu Yasemin Çongar Hanım Holbrooke'un mektuplarını taşırdı. Bir ara, bu zat Kıbrıs Türk Cumhurbaşkanı Denktaş'tan firça yediği için de ondan nefret ederdi. Bu günlerde ise başı taş

olan bir hanıma demec vererek bu çevheri yumurtlamış. Bosna'da aynı herzeleri yediği için neredeyse her şey uçuyordu.

Son günlerde bir de bakıyorum, bizim Türk basını ne hikmetse, İsrail ile Türk donanmasının Akdeniz'de yaptığı manevralara hiç yer vermediler. Ne oldu, bu arada İsrail Türkiye ilişkileri saman altından mı yürütülüyor acaba? Aslında bir kurtarma operasyonu adı altında bu manevralar Amerika'nın koçluğu altında başka yerlere ve mesela bizim AKP iktidarının kankası Suriye'ye aba altından sopa göstermek amacıyla düzenlenir. Gelelim, bizim ünlü açılım ve saçılım konusuna. Başbakan Tayyip Bey artık çok açıldı, şehit aileleri ile bile görüştü adamcağız. Şehit cenazelerine bile gitmeyen AKP lideri ve Çankaya'daki, göz yaşartan demecler atıyorlar. Oysa o cenazelere aleyhte tezahüratla karşılaşırlar diye gitmiyorlardı. Artık fe-

dakârlıklannın düzeyini ve dozunu siz takdir edin.

Ama dikkatinizi çekmiyor mu bugünlerde bebek katili Apo af edilsin mi anketleri bile düzenleniyor. Hani sizi alıştırmak amacıyla yapılan girişimler var ya işte onlardan biri. Yakında Apo'nun da İmralı'da kalmaması için bizim Liberal ve yeşile dönüşen kalemlerimiz de fetvalarını köşelerinden şakımaya başlarlar. Yani alışacaksınız; Apo'nun salıverilmesine ve seçime girmesine de alışacaksınız, üzülmeyin.

Bu yazıyı yazarken o beyit hep kulaklarımda: "Vatanın bağına düşman dayamış hançerini/Yok mudur kurtaracak bahtı kara maderini?". Hatırlarsanız bu sözleri Meclisin ilk yılları ve Kurtuluş savaşı sırasında bir milletvekili meclis kürsüsünden okumuştur. Mustafa Kemal ise bu sözlerle "Vatanın bağına düşman dayamış hançerini/Bulunuz kurtaracak bahtı kara maderinil" yanıtını vermişti. Şimdi düşünüyorum da Mustafa Kemaller nerede ve ne oldu onlara acaba? Kim kurtaracak bahtı kara maderimizi?

ayna

hasankarakaya@vakit.com.tr

HASAN KARAKAYA

Ermenistan ile protokol... Ne getirir, ne götürür?

"Başa kakmak" gibi olacak ama; Erivan'da "protesto gösterisi" yapıp; "Türkiye'ye taviz yok!.. Soykırım pazarlığı olmaz" diye slogan atan "Ermeni Ergenekonu"na hatırlatmakta fayda var: Türkiye'de "kaçak çalışan Ermeniler" in sayısı "150-200 bin" kadardır!.. Yani, onlar "aç" karınlarını Türkiye'de doyuruyorlar!.. Hem de, "karınları aç Türklere" rağmen!.. Dahası, Ermenistan'daki marketlerin raflarında, "Türk ürünleri" satılıyor!.. Dahanı da dahası; "deprem"den büyük zarar gören Ermenistan'a "en büyük yardım"ı yapan, çuval çuval un ve buğday gönderen Türkiye olmuştur!.. Dedim ya; "başka kakmak" istemem, ama "Ermenilerin aç karınları" nı doyuran ülkenin "Türkiye" olduğunu belirtmek zorundayım... "Ermeni Diasporası" nın Erivan'daki uzantıları bunu bilmeli ki; neyi ve kimi "protesto" ettiklerine dikkat etsinler!.. Efendim, malûmlarınız olduğunuz üzere; Cumartesi günü, biraz "sancılı" da olsa, Türkiye ile Ermenistan arasında "2 ayrı protokol" imzalandı... "Diplomatik ilişkilerin Tesisi" ve "İkili ilişkilerin Geliştirilmesi" başlıklı protokollerin imzalanması biraz zor oldu ama, sonunda imzalandı!..

DIASPORA'NIN ÇIKAR HESAPLARI

Tabii, "protokolün imzalanması" demek hemen "uygulamaya geçmek" anlamına gelmiyor... Bu protokoller Türkiye ve Ermeni meclisleri tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girecek. Tabii, "meclislerin onayı" na kadar geçecek süreçte; "Dağlık Karabağ'daki Ermeni işgalinin sona ermesi" gerekiyor!.. Çünkü, Türkiye'nin Azerbaycan'a sözü var: "Azerbaycan'ın özmeyiz!.." Bu söz, geçerliliğini halen koruyor... Yani, "Karabağ'daki Ermeni işgali" sona ermeden, bu protokollü TBMM onaylamaz!.. Bu süreçte, "Ermeni Diasporası'nın ikna edilemesi" de gerekiyor!.. Ama, onları da herhalde ABD ikna eder!.. Bilmem hatırlar mısınız; Başbakan Tayyip Erdoğan, 19 Ekim 2007 gecesi, Kanal 24'te katıldığı "Ankara Masası" programında diyordu ki;

"Ermeni soykırımı meselesi ile ilgili şu anda ABD'de Türkiye aleyhinde kampanya yürütenler, aslında ABD'nin Türkiye ile ilgili münasibetlerine kurşun sıkıyorlar. Diaspora, burada çok basit çıkar hesapları ile bunu yapıyor.

Bu girişimler, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin geleceğini kökünden olumsuz etkiliyor..."

Çok doğrudur... Ermeni Diasporası, "Türk-ABD ilişkileri" nin geleceğine "kurşun" sıkıyordu...

Peki, bu "kurşun" un sikildiği "tabanca"yı Diaspora'nın eline tutuşturan kimdi?..

Diaspora "tetigi" çekiyordu çekmesine de; ona bu "tabanca"yı, ona bu "kurşun" u veren kimdi?..

Demek istediğim şu: Bu işte, "ABD onayı" ya da, daha hafif tabiriyle "ABD'nin göz yumması" olmasa veya bir başka ifadeyle, ABD, "tavşana kaç, tazıya tut" politikası gütmese, Ermeni Diasporası; değil parmağını oynatmak, kılını bile kıpırdatamaz!..

Hem "Amerika'da" oturacaksın, hem de "Amerika'ya" rağmen işler kotarmaya" kalkacaksın!..

Mümkün mü bu?..

Belli ki;

Amerika'da; "yöneticiler" in de içinde yer aldığı bir taraf "Türkiye'nin yanında"ymış gibi görünürken, "Temsilciler Meclisi" nin de içinde bulunduğu diğer taraf, habire "Ermeni iddiaları" nı köpürtüyor!..

Hem de, "apaçık gerçek" lere rağmen!..

İSTANBUL'DAKİLERE NİYE DOKUNULMADI?

Hiç kimsa, şu soruyu sormuyor: Fartzedelim ki, "Ermeni Soykırımı" diye bir olay yaşandı... İyide, Anadolu'daki Dağnak ve Hınçak gibi "silahlı Ermeniler" e uygulanan bu "soykırım" (!) acaba niye "İstanbul'daki veya İzmir'deki Ermeniler" e karşı uygulanmadı?!

Anadolu'daki "İsyancı gruplar" çeşitli "sürgün" ve "cinayet" lere maruz kalırken; İstanbul veya İzmir'deki "Ermeni" lerden bir teki bile niye sürgün edilmedi?.. Bırakın sürgün edilme; onlar "Osmanlı devlet ka-

İhmal büyük, Ceylan küçük!

Genelkurmay İletişim Daire Başkanı Tuğgeneral Metin Gürak, 9 Ekim Cuma günü düzenlediği, "akredite gazetecilere özel" toplantıda; "Ceylan Önkol'un parçalanarak ölmesi" ne yol açan olay için; "O gün havan atışı yapıldığını tesbit edildiğini" ifade ediyor ve ekliyordu: "İncelenen mermi çukuru da, atış sonrası meydana gelen patlamaların oluşturduğu çukurdan farklıdır!" Tuğgeneral Gürak; bölgedeki "PKK saldırıları" nı da sıralayp, "PKK da öldürmüş olabilir" demeye getiriyordu!..

Ama, dün... Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Eyyüp Mutlu; "çek geç" de olsa, yaptığı açıklamada; Lice'de patlama sonucu ölen Ceylan Önkol ile ilgili olarak, bilirkişi raporu doğrultusunda; Ceylan Önkol'un "Daha önce araziye atılmış ancak patlamadan kalması 40 mm'lik bomba atar mühimmatına elindeki tahra ile vurarak patlaması neticesinde hayatını kaybettiği kanaatine varıldığını" bildirdi. Bu açıklama da gösteriyor ki, ortada; bir "kasıt" değilse bile, "büyük bir ihmal" vardır!.. Sormak gerekir; "İnsanların yaşadığı" bir yerde "bomba atar" in ne işi var?.. Bir "can" a malolan bu "ihmal" in hesabını kim verecek?



demeleri"ndeki görevlerini veya sahnelerdeki "sana" larını ırcı etmeyi sürdürdüler!.. Hepsi bir yana; Bu millet, kendi bünyesindeki Ermeniler için yüz yıllar boyu "Millet-i Sadıka" derken, yani onları "sadiq bir millet" olarak başına basarken, 1915'e gelindiğinde onları niye dışlasın, niye "sürgün" e göndersin?

Sadece bu soruları sormak bile, "olayın aslı" nı kavramaya yeteldir!..

Olayın aslı şudur: Ortada bir "soykırım" yoktur!.. Sadece ve sadece "siyasi hesaplaşma" vardır!..

"Osmanlı'yı tarih sahnesinden silen" ler, onun "küllerinden yeniden doğma" ihtimalini de ortadan kaldırmak için, "Türkiye Cumhuriyeti" ni hedef almışlardır!..

Kullandıkları "maşa" lar da; Amerika'da "Ermeni Diasporası" dır, Güneydoğu'da "PKK" dır, Kıbrıs'ta "Rum" lardır!..

Yanılarda, daha başka "çıban" ların patlatılması, ortaya yeni "maşa" ların, yeni "piyon" ların sürülmesi işten bile değildir!..

TÜRKİYE NE YAPMALI?..

Peki, tüm bu gelişmeler karşısında Türkiye ne yapmalıdır?..

Tablo, gayet net ve açık: Türkiye, "gerilim siyaseti" uygulayarak "sorunları içinden çıkılmaz hale getirmek" yerine, "sıfır problem" stratejisi uygulayor!..

Bunda da, hayli başarılı oluyor!..

Hele düşünün; bundan 12 yıl öncesinde "Suriye sınırında savaş çıkıkları" atan bir Türkiye; bugün bu ülke ile "vize" leri karşılıklı kaldırılmış durumda!..

İran'la ilişkiler de;

"Heyy molla, kendini kolla" noktasından, bugün "birbirine güven duyan" iki ülke haline geldii!..

Öyle sanıyorum ki; aynı Türkiye, "Suriye ile Irak arasındaki problemlerin çözümünde" de arabulucu olacak ve Başbakan'ın Perşembe günü Bağdat ziyareti, "düşmanlık" ların "doştuk" lara dönüşmesine büyük katkı sağlayacaktır!..

Tipki, Ermenistan ile arasındaki sorunları "diplomasi" ile çözmeye çalıştığı gibi!..

BU BİR ABD PROJESİ Mİ?

Yazanımız Cüneyt Arvası'nın de dün yazdığı gibi; "son 40 yılda" dünya çok değişti!..

Köprülerin altından akan sular; "ideoloji" leri de, "siyasi blok" ları da yıktı geçti!..

"Sosyalizm ambalajı ile kapitalizm evrimini tamamlayan Çin, yüz milyonlarca işçisini köle gibi çalıştırarak devasa bir ekonomiye sahip oldu..."

Müşterek menfaatler geliştiren ABD, Avrupa Bir-



liği ve Rusya bloğu, yeni enerji ve ticaret yolları haritası oluşturmaya başladı!..

Tabloya şöyle bir baktığımızda, gelecek elli yılın enerji haritalarının çizildiğini, Avrupa'dan Sibirya ve Çin'e uzanan daha güvenli ve daha ucuz alternatif ticaret yollarının açılmakta olduğunu görebilirsiniz!..

Bu haritaya göre Türkiye ve Ermenistan, büyük çıkarlar üreten yolların üzerinde duran kavgalı taraflardan ibaretti!..

Türkiye, yeni dönemin en mühim enerji ve ticaret köprülerinden birisi olacağından, mecburen çözüme de ortak olmak zorundaydı!..

Kimileri, Türkiye'nin uyguladığı "açılım politikaları" için, "ABD projesi" diyebilir... Çünkü, bu kafa lar göre; adına "Kürt Açılımı" veya "Demokratik Açılım" denilen proje de, bir "ABD projesi" dir!..

Dolayısıyla, "ABD dikte etmekte, AK Parti iktidarı uygulamakta" dir!..

Böyle midir acaba?.. AK Parti iktidarı, gerçekten de "ABD projesi" ni mi uygulamaktadır?..

Dünyadaki gelişmeleri yakından takip edenler, bunun hiç de böyle olmadığını söylüyorlar!..

Burada, "yok" deyin de "ABD yalaka" lığı yapacak değiliz!.. Gerek Ortadoğu'da, gerek Kafkasya topraklarında, elbette "ABD'nin ve Avrupa'nın hesapları" vardır... Bu topraklar üzerinde "22 ayrı devlet" oluşturmak da "BOP'un hedefleri" arasında olabilir!..

Peki, tüm bu "sinsi emeller" karşısında Türkiye ne yapacak veya ne yapıyor?..

Benim anladığım kadarıyla;

Türkiye, gelişecek muhtemel olayları "en az zararla atlama" nın hesaplarını yapıyor... Gerek "iç" te, gerek "komsu" larıyla "sıfır problem stratejisi" uyguluyor ki; BOP hareketi geçirilse bile Türkiye'ye "teget" geçsin!..

Yani, iddia edildiği gibi;

Türkiye, "ABD'nin projesi" ni uygulamıyor... Tam aksine, içte ve dışta uyguladığı "düşmanlık-lara son verme" politikası ile ABD ve Avrupa stratejileri karşısında "güçlü" kalmaya çalışıyor.

Şahsen ben, Ortadoğu'daki "arabulucuk" çabalarını da, Ermenistan ile imzalanan "protokol" leri de; "dünlük kavgalara son vermek" ten ziyade "yarınları inşa etme" çabası olarak değerlendiriyorum.

EĞER İLİŞKİLER DÜZELİRSE!

Tabii, bu iş kolay olmayacaktır!.. Nasıl ki, imzaları "sancılı" atılmıştır, süreç de "sancılı" geçecektir!..

Bu işe, Türkiye de nasıl ki "Ermenilere teslimiyet" diyenler çıkmıştır, Ermenistan da da "Türklerle teslim olduk" diyenler çıkacaktır!..

Oyle ya;

"Ergenekon" sadece Türkiye'de değil ki!.. Ergenekon her yerde!..

Diaspora da bir "Ergenekon" dur!..

Nitekim, her iki ülkede de "kaşkırtıcı sesler" yükselmeye başlamıştır!..

Ama, bu sesler de kesilecektir!.. Kesilmeye mecburdur!..

Çünkü, yine yazanımız Cüneyt Arvası'nın ifade ettiği gibi; eğer "İlişkiler düzeldir" ise;

● Türkiye limanları ve demir yolu ağları transit kullanıma açılacak ve bölgeden Kafkaslar, Orta Asya ve Çin'e kadar taşımacılık fiyatları ortalama yüzde 35 oranında ucuzlayacak!..

● 1993 yılında açık olan Kars-Gürmü-Bakü demiryolu üzerinden yılda 7 milyon ton civarında işlenmiş gıda maddesi, tekstil, kömür ve canlı hayvan taşınıyordu, bugün aynı hattın ticari potansiyeli yılda 15 milyon ton olarak hesaplanıyor... ● Türk firmaları yarı mamul ürünlerini Ermenistan'a gönderecek, burada işlenecek mallar ticaret anlaşmaları gereği Rusya ve ABD'ye gümrüksüz olarak ihraç edilebilecek!..

Yani, bu anlaşmadan her iki taraf da "kazançlı" çıkacak!..

Ermenistan, "Türkiye üzerinden dünyaya açılma" imkânına kavuşacak ki, az şey değil!..

Tabii, "Avrupa" da kazançlı çıkacak!..

En azından, "Kafkasya'daki enerji kaynakları" nı daha ekonomik kullanabilecek!..

Bütün mesele, "Türk ve Ermeni Diasporası" nı aşmak... Bu aşılırsa, "sıfır problem" stratejisinde bir büyük adım daha atılmış olacaktır!..

Yeter ki;

Ermenistan, "Karabağ'daki işgal" e son versin!..

Yoksa;

"İmza" ya rağmen "niza" devam eder!..



YILDIRAY ÇİÇEK

www.yildiraycicek.com

Kirli Düşünce Üreten Doğu Ergil

"AKP iktidarı benim yol haritamaya göre hareket ediyor" diyen İmralı'daki alçağın talimatı ile Kandil Dağı'ndan son model ciplerle gelip, Habur sınır kapısından Türkiye'ye giren PKK'lı hainlerin, yaptıkları gösteriler sonrası Türk milleti ülkenin her yanında ayağa kalkmış durumdadır. Şehit aileleri ve gaziler bu ihanet manzaraları karşısında isyan etmekte ve bu açılımların mimarı olan Cumhurbaşkanı Gül'e ve Başbakan Erdoğan'a çok büyük tepki göstermeye devam etmektedir.

Türkiye'de yaşananlara baktığımızda, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin "Şehadet ile ihanet, ay yıldızlı bayrak ile paçavra, gazi ile terörist, alçaklık ile kahramanlık, pişmanlık ile küstahlık AKP'nin lügatinde yer değiştirmiştir." şeklindeki tespiti yaşanan her şeyin özeti olmaktadır.

PKK'lı olmak, bölücü olmak AKP'nin iktidarında itibar görünken, ağlamaya devam edenler şehit aileleri, yüreği kanayan Türk milleti olmaktadır.

AKP, Türkiye'ye yapabileceği en büyük ihaneti gerçekleştirerek PKK'yı Kürtler adına konuşan, karar veren temsilci haline getirmiştir. AKP'nin açtığı bu yolda PKK'yı kutsayanlarda televizyon ekranlarından, gazete köşelerinden ihanet konusunda yerini almak için üzerine düşeni



düşünce vitamini bulmuş gibi davranmaktadır.

Doğu Ergil'e göre Kürt kökenli vatandaşlarımıza da en büyük zulmü yapan bölücü örgüt PKK, Kürtlerin temsilcisi ve özgürlük adına savaşan masum insanlardır. O hain ve katil sürüsünü şehitlerimizle eşitlemeye çalışan sözleri bunun belgesidir.

Aslında ona göre PKK'lılar şehit askerlerimizden daha masum, daha çok sahip çıkılması gerektirir.

İğrenç kılıklı PKK'lı yaratıklar, şehitlerimizi bir göstermesi aslında bunun ifadesidir. Direkt belirtmesede zihniyetinin takip ettiği yol haritasında asıl düşüncesi budur.

--- Kirli-savaşmış! Bu kirli savaş kim yaratmış, niçin uyguluyor? Doğu Ergil bunları niye vurgulamıyor? Türkiye'yi bölmeye çalışanların kurduğu ve beslediği bir terör örgütü ile kendi meşru savunmasını yapan Türk Ordusu nasıl bir tutulabilir?

yerini almak için üzerine düşeni yapmaktadır.

Bunlardan biri de geçtiğimiz günlerde kendisini AKP'nin kabulü gibi Türkiye'nin üzerine çöken politikalarını savunmak için Haber Türk ekranlarında yeni bir rol alan Yiğit Bulut'un sunduğu Sansür isimli programda PKK'yı savunmak adına onların leşleri ile şehitlerimizi bir tutan Doğu Ergil olmuştur.

Kendisini tanıdık tanıyalı Kürtçülerin sesi olan Doğu Ergil'i hiçbir zaman Türkiye'nin milli davasına sahip çıkarken görmemiz mümkün olmamıştır. Fikirlerini almak için çağrıldığı televizyon kanallarında Türk düşmanlarını savunmak Doğu Ergil'in başlıca görevi olmuştur.

Yiğit Bulut'un sunduğu programda da "Ne şehidi.. Bir Şehit Lafı tutturmuşuz gidiyoruz. Ne Şehidi.. Asker de PKK'lı da bu ülkenin evladı.. Onlar kirli bir savaşta birbirlerini öldürüyorlar.." cümleleri ile alçalan bir düşüncüyü savunan Doğu Ergil, PKK'lı köpeklerle, şehitleri bir tutmuştur.

'Şehadet ile ihanet'i bir tutan atmosferde yine rolünü oynayan Doğu Ergil, emperyalist ülkelerin kucagında beslenen, dünyanın en büyük uyuşturucu kaçakçısı, kundaktaki bebekleri, masum insanları öldürecek kadar kanı bozuk bir terör örgütü ile Türkiye'nin bölünmezliği ve vatandaşlarımızın canlarını korumak için hayatlarını feda eden şehitlerimizi eşitlemeye çalışarak kimlerin hizmetkârı olduğunu göstermektedir.

Öteden beri değişik kurumlara hazırladığı sözde Kürt raporları, düzenlediği konferansları, yayınladığı dergileri, AB beslemeli kurumlara ile ömrünü bölücü örgüt PKK'yı meşrulaştırmaya harcayan Doğu Ergil "Dilencinin keyfi işlek caddede gelir" misali, AKP'nin yapmaya çalıştığı açılım bolluğunda adeta

nasıl bir tutulabilir?

Kirli olan, PKK'nın Türkiye'yi bölmek adına girdiği küresel ilişkiler ve bunun için yaptığı terör eylemleridir.

Doğu Ergil'de PKK'nın tek taraflı yürüttüğü kirli eylemleri meşru zeminde nasıl cilaların derdindedir.

Doğu Ergil'de kirli düşüncelerle, bu terör örgütüne propagandada desteği sağlamaktadır.

Sözde Ermeni soykırımı iddialarında Ermenilerden yana olan, Kıbrıs'ta yaşanan gelişmelerde Rumlardan yana, PKK ile mücadelede de ise PKK'dan yana olan Doğu Ergil'e aydın gözü ile bakmak Türk aydınlarına yapılabilecek en büyük hakarettir. Çünkü Doğu Ergil'in aydınlatığı tek yol ihanetin, hainliğin yoludur. Türk düşmanları Doğu Ergil'in düşüncelerinde sıcaklık bulmaktadır.

Demokrasi, özgürlük, insan hakları kavramları ile süslenmiş konuşmalar yaparak, yazılar yazarak PKK'yı Türkiye'nin sahibi gibi göstermeye çalışan Doğu Ergil ve benzerleri, Türk milletinin sabrını taşımadan ekranlardan uzak tutulmalıdır.

Onların ekranlardan, gazete sayfalarından saçtığı zehire karşı büyük bir tepki dalgası oluşmaktadır.

Kirli düşünce üretmeye kendini adanmış Doğu Ergil'de Türk milletini tahrik eden açıklamalarına son vererek, bu tepki dalgasının muhatabı olmak istemiyorsa artık köşesinde oturmalıdır.

Onun ukala bir tarzla, ihanet yol açmaya çalışan düşüncelerinden usandık, bıktık.

PKK'lı köpeklerle, şehitlerimizle bir tutan açıklamaları adına özür dileyerek, karanlık misyonunu tamamlamalıdır.

Doğu Ergil'in Türk-Kürt kardeşliğine yapacağı tek iyilik bu olacaktır. Gerçi böyle bir iyilik düşünen PKK'yı kutsar, PKK'yı yüceltmeye çalışır mı?

Acaba?

ADALET ve Kalkınma Partisi sözcülerinin konuşmaları siyasal gündürünün unutulması güç örneklerini oluşturuyor. Başbakanın, İstanbul Belediye Başkanlığı'ndan bu yana söyledikleri bu gazetenin değişik köşelerinde ve başka yayın organlarında yer almış, eleştirilmişti. Konumuyla, TBMM'de içtiği andla bağdaşmayan, yaşına, düzeyine yakışmayan sözleri siyasal alanı kararttığı gibi devlete olan bağlan da etkilemiş, özellikle muhalefeti yanıt zorunda bırakarak toplumsal bağlamda sakıncalı durumlara neden olmuştur. Öbür iktidar yetkililerinin sözlerindeki gülünecek içeriklerle kanacak çirkinlikler sürüp gitmektedir. Siyasal düzey giderek bozulmaktadır. Devlet gücü, dincilik, ırkçılık, çıkarıcılık ve değişik yaklaşımlarla alanlar, salonlar dolar ama göz doldurul-



Yekta Güngör ÖZDEN

maz, özlemler doyurulmaz. İktidar kesimi PKK'ya ve PKK'lılara gösterdiği hoşgörü; DTP'lilere gösterdiği yakınlığı yazarlara, bilim adamlarına, sanatçılara, ulusalcılara, yurtseverlere göstermiyor. Kişiselleştirmemek için uygulanan kimi işlemlere

değiniyorum. Yargıya, üniversiteye, muhalefete çatarak yol aldıklarını, sonuç alacaklarını sanıyorlar. Askere de çatmıyor görünüyorlar.

★★★

RTE'nin partisinin kongresinde "Bizim faslımız yeni başlıyor" deyip bugüne kadar yaptıklarını az bulup daha çok şeyler yapacaklarını açıklayan konuşmasında biri sağ, öbürleri sonsuza göçmüş değerli adlan anması onlara verdiği değer, onları anlayıp sevdiği-saydığı için değil, Said-i Kürdi'yi anmak içindi kanısındayım. 31 Mart olaylarına karışmış birini doğrudan anmayı sakıncalı bulduğu için öbür adlar arasında, onlarla sarmalayıp anmayı yeğ-

ledi. Kopan alkışlar kimlerin ne düşündüğünün, amacın ne olduğunun sesleriydi. Başbakanın hem dincilere, hem Kürtçülere yakınlık gösterisi genel kurulu dalgalandıyordu.

Kimi AKP'lilerin ödün vermeyeceklerini söylediği anayasal ilkelerin gelecekte anayasa değişikliğiyle ele alınacağını Başbakan 11 Ekim'deki konuşmasında açıkladı. İlkeler doğrudan dokunmasalar bile bu ilkeleri sulandıracak (önce laiklik konusunda Anayasa'nın 42. maddesinde deneyip Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği gibi) değişiklikleri ele alacaklar. Kürtçüler bunların hiçbirini yeterli bulmayacaklarını yineleyip duruyorlar. Röportajlar, demeçler, konuşmalar, pankartlar, yayınlar ortada. Türk-Kürt farkını uydurarak asıl amaçları olan "ulus olarak Anayasa'da anılma, federal düzen ve sonuçta ayrı devlet"ten geri adım atmayacaklardır. Şimdilik halk dilıyla "idare etmek"te, birkaç adım daha atarak sonra ayağa kalkmayı düşünmektedirler. Sabotajlar, şantiyelere saldırma-

lar, makineleri yakmak, taşıtları kullanılmaz duruma sokmak, işyerlerine, konutlara taş atmak, emniyet binalarını taşlamak, yakıp yıkmaya çalışmak bunların başlangıç eylemleridir. IMF'ye karşı tepkileri aşırılığa götürenlerin de PKK yanlılarıyla desteklenmesi olasılığı gözardı edilmemelidir. PKK eylemlerinin önündeki çocukların cezalarının azaltılıp bağışlanması sözleri son olaylara daha çok çocuğun katılıp kullanılmasına neden olmuştur. Yaşadıkları topraklara sahip çıkma güdülleri de ayrı. Çabalara olumlu sonuçlanırsa yarın daha kolay ayaklanacak, daha çok zarar vereceklerdir. Kışkırtıcı ve ırkçı kürtçüler, temiz Kürt kökenlilerin istemediklerini tüm Kürtlere mal etmeye çalışarak terör örgütünü meşrulaştırmaya öncelik vermişlerdir. Bu gidişin sonu kardeş kavgasıdır. Sorumlular örgütün Meclis'e kadar uzanan siyasal militanlarıdır. Güvendikleri de AKP iktidardır.

Acaba denilebilir mi?
Bekleyip göreceğiz.





Rumun kurbanı olmayacağız...

HABER 1: Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'ın, Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin Kıbrıs'taki büyükelçileri onuruna Cumhurbaşkanlığı'nda verdiği yemeğe sadece 9 AB üyesi ve İsviçre katıldı. Edinilen bilgiye göre yemekte, İsviçre'nin yanı sıra İngiltere, İtalya, Hollanda, Polonya, İsveç, Finlandiya, Danimarka, Avusturya ve Çek Cumhuriyeti büyükelçileri yer aldı. Politis gazetesi; diplomatik kaynaklardan edindiği bilgilere dayanarak, söz konusu yemeğe 9 büyükelçinin katıldığını, geriye kalan büyükelçilerin ise; yemeğe katılmalarının yol açacağı "hoşnutsuzlukla" ilgili olarak Rum Dışişleri Bakanlığı'nın kendilerine yönelik yaptığı tavsiyeleri ve uyanları "ciddi anlamda göz önünde bulundurdıklarını" öne sürdü.

HABER 2: Rum Savunma Bakanı Kostas Papakostas, Lizbon Antlaşması'nın karşılıklı yardım başlıklı maddesinden faydalanıp, Türkiye'nin, Kıbrıs'tan çıkarılmasını hedefledikleri mesajını verdi. Fileleftheros gazetesinin haberine göre Papakostas, önümüzdeki ay içerisinde uygulamaya konulacak olan Lizbon Antlaşması'nın "karşılıklı yardım" maddesine değinerek, bu antlaşma ile "bugünlere kadar gelen yayımlacı Türk politikasının" yeniden ele alınabileceğini savundu.

HABER 3: ALİTHIA, AB üyesi 26 devlet başkanına gönderdiği mektuplarda Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'a yönelik çok ciddi suçlamalarda bulunan Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas'ın Londra'da yayın yapan Rum radyosuna (LGR) yaptığı açıklamada Türk tarafını ve Cumhurbaşkanı Talat'ı doğrudan müzakereler prosedürünü "hakemliğe sürüklemekle suçladığını" bildirdi. Haberi "Hristofyas'ın Çok Ciddi Suçlamaları... Talat, Aleyhime Oyun Oynuyor... Hristofyas 26 Lidere Mektup Göndererek Onlara, Muhatabının Oyuna

Göndererek Onlara, Muhatabının Oyuna Karıştığı Bilgisini Verdi" başlık ve spotlarıyla yansıtan gazete özetle şunları yazdı: "Başkan Hristofyas AB liderlerine gönderdiği mektupla; son haftalarda Türkiye'nin, müzakerelerdeki gecikmelerin sorumluluğunu Cumhurbaşkanı'na yüklemeye giriştiği şikayetinde bulundu ve 'Maalesef Kıbrıs Türk toplumunun lideri ve müzakerecisi Mehmet Ali Talat da bu oyunun içindedir' dedi. Gazete Rum Yönetimi Başkanı'nın Kıbrıs sorununa yaşayabilir ve işleyebilir çözüm bulunması için gereken ön şartları şu şekilde sıraladığını yazdı:" 1-Kıbrıs'ın iki tarafının anlaşması. 2-Türkiye'nin askerlerini çekmesi, kolonizasyona son vermesi, uluslararası camiaya, Avrupa Birliği'ne ve Kıbrıs Cumhuriyeti'ne karşı yükümlülüklerini yerine getirmesi.

HABER 4: SİMERİNİ ve diğer gazeteler Rum meclisinin, dünkü toplantısında TC kökenli KKTC vatandaşları konusunu görüştüğünü ve bu konunun Avrupa'da en iyi şekilde öne çıkartılması gereğine işaret ettiğini bildirdiler. Haberi "2030'da Türk Yerleşikler Yarım Milyon Olacak... Kıbrıs'ın Tamamının Kansız Alınması Tehlikesi" başlığıyla yansıtan gazete, Rum meclisinin TC kökenli KKTC vatandaşlarını "Kolonizasyon politikasının parçası" olarak gördüğünü ve "Kolonizasyonun insanlığa karşı işlenen savaş suçu olduğu, bu konunun Avrupa'da en iyi şekilde öne çıkartılması için Cuco ve Laakso raporlarının değerlendirilmesi gereğine" vurgu yaptığını belirtti.

Rum tarafının uzlaşmazlığını, saldırganlığını ve Türk düşmanlığını görmeniz açısından son birkaç gündür Rum basınında yer alan bazı haberleri sizlerle paylaştım. Rumun değişeceğini sanıp müzakere masasında onlarla vakit kaybeden bizi yönetenlerin artık gerçekleri görmeleri şarttır. KKTC Cumhurbaşkanı Talat'ın bir taraftan 'Esas hedefim KKTC'yi yüceltmektir' diyerek diğer taraftan da 'Tek devlet, tek halk, tek temsil yet' siyasetiyle tek hedefi aday Yunan yapmak olan Rumlarla müzakerelere devam etmesi kabul edilemez. KKTC Cumhurbaşkanı Talat ve ilgili herkes bilmelidir ki Kıbrıs Türkü Rumun hedeflerine kurban edilmeyecektir. Bağımsız -özgür- Devletimiz KKTC'nin var olduğu, nice mutlu ve huzurlu bayramlar dileklerimle...



Mutlu TÖNBKİCİ

mutlu.tonbekici@gmail.com

Kürdün Kürde açılımı olacak mı?

Acele etmek ne kadar doğru bilmiyorum ama 2009 yılının son çeyreğine girerken ister istemez aklıma bu geliyor.

Takip edenler bilir, ama sekiz yıllık köşecilik hayatımda defalarca Kürtlere yapılan haksızlıklardan, gayri insanı tutumdan, bölgedeki insan hakları ihlallerinden dilim döndüğünce söz ettim durdum.

Adı ister Kürt olsun ister demokratik olsun (gelin Demokratik Kürt açılımı diyelim) bir açılımın olması çoktan gerekiyordu.

Bunun gerekliliğini tartışmayacağım bile. İnsan hakları insan haklarıdır! Diyarbakır Cezaevinde yapılanlar, yüzlerce faili meçhul, yüzlerce faili "meşhur", açık ve seçik bir şekilde 2. sınıf vatandaş muamelesi yapmalar, hor görmeler, adam yerine koymamalar, mahkemede tanıklıkları kabul edilmemeler...

Bunun bitmesi gerekiyordu. Zira hem ülkenin bir tarafında böyle bir siyasetin güdülmesi utanç verici bir durum ve ben bu utançı daha fazla taşımak istemiyordum hem de bu siyasetin bedelini çok ama çok ağır ödedik. YETER! Türk veya Kürt, koca bir kuşak ziyan edildi.

Dolayısıyla bu açılıma karşı çıkanlar, destekleyenleri karalamaya çalışanlar tarihin çöp tenekelelerine fena halde boylayacak. Çok da iyi olacak.

★★★

Fakat benim aklıma başka bir şey daha kurcalıyor. Türkün Kürde açılımı olsun elbette de Kürdün

yor. Türkün Kürde açılımı olsun elbette de Kürdün Kürde demokratik açılımı olacak mı?

Bunu istemek ne kadar ayıp, bunu istemeye ne kadar hakkım var bilmiyorum, kibirli Avrupalılar gibi olmak istemiyorum ama açıkçası sözeğlimi Kürt kadının ailedeki ve toplumdaki yeri, daha doğrusu "yersizliği" beni fena halde ilgilendiriyor ve incitiyor.

Ülkemde sırf belli bir ırktan olduğu için insanların hor görülmesini, aşağılanması, itilip kakılması, öldürülmesini nasıl istemiyorsam aynı şekilde ülkemde kadınların da hor görülmesini, aşağılanması, itilip kakılıp, öldürülmesini istemiyorum.

Memleketin başka yerlerinde de kadının değeri az, başka yerlerde de insanlar insanlara zulüm yapıyor, hani birbirimizden ne kadar farkımız var diye de sorulabilir ama töre cinayeti diye bir şeyi de kabul edelim ki Kürtler öğretti bize. Güldünyalar Edime'den çıkmadı.

Kürt kadını geçtim Kürt erkeği de çok farklı bir durumda değil.

"Maraba" dedikleri köleye benzer bir sınıfın 2009'un son çeyreğinde hâlâ kanlı canlı var olması ürkütücü gelmiyor mu size? Feodal sistem gelişmiş ülkelerde sadece tarih kitaplarında öğretilen bir şey iken bizde hâlâ sürüyor olması veya? Ağalar, 25 bin kişilik aşiretler, töreye sıkı sıkıya uymak zorunda olmaları, bu devam etsin diye on beş çocuk doğurmalar vs...

Bütün Kürtler böyledir demiyorum. Onlar da değişti. Belki yansına yakını söz konusu sistemden çıktı, medeni bir yola girdi. Ama kalan yarı -ki biliyorsunuz hala Kürt nüfusu konusunda kesin bir bilgimiz yok-, 5 milyonla 40 milyon arasında gidip geliyor.. Demek istediğim diyelim 10 milyon bile olsalar ben ülkemde 5 milyon köle veya mal yerine konulan insan da olsun istemiyorum.

Dediğim gibi kibirli Avrupalılar gibi "çabuk dağıtın o aşiretleri, çabuk bağlayın bakalım tüplerinizi!" demenin manalı olmadığını biliyorum ama ülkenin bir tarafının da böyle olması beni düşüncelere sürüktüyor. Zira aman bana ne, yesinler birbirlerini diyebilenlerden değilim.

Türkün Kürde zulmü bitsin tamam da Kürdün Kürde zulmü bitecek mi?



Takla atan otomobil kaldırımdaki genci ezdi

Beşiktaş'ta Rum asıllı Panayotis Papayovan yönetimindeki otomobil, önce motosikletiyle benzin istasyonundan çıkan İtalyan Pado Giovetti'ye ardından kaldırımda yürüyen Mimar Sinan Üniversitesi öğrencisi Nadir Alioğlu'na çarptı. Alioğlu olay yerinde öldü, 2 sürücü hastaneye kaldırıldı.





Nadir Alioğlu'ndan geriye gitar çantası kaldı.

Pisi pisine öldü

İSTANBUL Beşiktaş'ta aşırı sürat yapan Rum asıllı sürücü Panayotis Papayuvan, benzin istasyonundan kontrolsüz olarak Pado Giovetti'nin motosikletine çarptı. Motosiklet yaklaşık 60 metre sürüklenirken, savrulan otomobil

kaldırılma çıkıp Nadir Alioğlu adlı yayayı altına aldı. Mimar Sinan Üniversitesi öğrencisi olduğu öğrenilen Alioğlu, olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan sürücüler Şişli Etfal Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Friedrich Naumann
STIFTUNG

FÜR DIE FREIHEIT



“Medyada Nefret Söyleminin İzlenmesi” çalışması
Avrupa Komisyonu-DİHAA, Global Dialogue ve
Friedrich Naumann Vakfı’nın katkılarıyla yürütülmektedir.